



Wekelijkse Nieuwsbrief

Hervormde gemeente Siddeburen -Tjuchem - Steendam

Deze nieuwsbrief is de voorgaande zaterdag vanaf 18.00 uur te downloaden van <http://hervormsiddeburen.protestantsekerk.net>

Jaargang 36

Weeknummer 11

Zondag 10 maart 2024

Hartelijk welkom bij onze gemeente. Op deze nieuwsbrief vindt u informatie over de activiteiten van de komende week. Als u hierover vragen heeft, kunt u altijd bij een van de kerkenraadsleden terecht.

Meer informatie kunt u ook vinden op onze website: <https://hervormsiddeburen.protestantsekerk.net>

Contact met de predikant

Graag ga ik met u in gesprek. Zijn er zorgen? Is er vreugde? Heb je vragen over geloven? Over God? Over het leven? Schroom niet om contact met me op te nemen:

Ds. C.G. (Gerco) op 't Hof/ 0598-722109/ 06-27138435/ cgophof@outlook.com

Kerkdiensten deze zondag

Siddeburen: 9.30 uur: Ds.G.D. Hoff - Rhenen

Schriftlezing: Genesis 22: 1-19 en Hebr. 11: 17-19.

De collecte in de dienst is in twee rondgangen. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede collecte is bestemd voor de kerk. De uitgangscollecte is eveneens bestemd voor de kerk.

Tjuchem: 19.00 uur: Ds. Kuik - Kampen

Schriftlezing: Mk 15: 16-26 (HSV)

Thema: KRUISDRAGER GEVORDERD

Op weg naar Golgotha bezweek de Heere Jezus onder de last van het kruis. Simon (van Cyrene) moest die overnemen.

Was dat een daad van medemenselijkheid?

Wat deed dat met Simon? En wat zegt het over de macht van de Heere Jezus?

Ufkenshuis

19.00 uur. Deze dienst is uitsluitend voor de bewoners van het Ufkenshuis.

De dienst is deze keer onder verantwoordelijkheid van de Woldkerken.

Biddag voor gewas en arbeid 13 maart

Elke tweede woensdag van maart is de nationale biddag voor gewas en arbeid. Een dag in het begin van de meteorologische lente om God te bidden om zegen voor het nieuwe seizoen. 's Avonds hebben we een gezamenlijke kerkdienst met de protestantse gemeente **in het MFC**, Oudeweg 70 te Siddeburen, waarin gebed centraal staat. Aanvang **19.30 uur**.



Agenda

Geen activiteiten

Zieken

Dhr. B. Schooljan, Poststraat 36, 9628 AC, is afgelopen woensdag geopereerd vanwege darmkanker.

Weektekst:

Geeft God u de Geest en goddelijke krachten omdat u de wet naleeft? Of geeft hij ze omdat u naar hem luistert en op hem vertrouwt? Van Abraham wordt gezegd: 'Hij vertrouwde op God, en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend.' Gal.3: 5,6



Uitnodiging

Dinsdag 26 maart a.s. bent u allen van harte welkom op onze Ontmoetingsmiddag in de Viskenij. Aanvang 15.00 uur! Tijdens deze Paasviering zal mevr. Annie van Dijken uit Bedum enkele gedichten voordragen uit haar dichtbundel: "Hij is hier niet". We mogen deze middag verder nog genieten van Het verhaal: Drij-aa is n poaskaai. (in 't Hogelandster Gronings) Na de pauze neemt mevr. van Dijken ons mee terug in de tijd en vertelt ons over oude Paasgebruiken. Het belooft een boeiende middag te worden.

Iedereen jong of wat ouder, is van harte welkom en neem gerust iemand mee.

Aansluitend is er een gezamenlijke broodmaaltijd.

Als je deel wilt nemen aan de broodmaaltijd, dan graag vóór 15 maart opgeven bij Ans Ruiter (0598-432173) of Annie Vriend (0598-431670). Kosten voor de broodmaaltijd bedragen €12.50. p.p.

Met een vriendelijke groet,
De commissie.

World Servants

U hebt in de Klepel van maart info kunnen lezen over World Servants.

Verder kunt u op de site van World Servants prachtige filmpjes bekijken.

U herinnert zich vast nog wel het sponsordiner voor 2 jeugdige gemeenteleden, die ook op reis gingen met deze organisatie.

Een werkvakantie in een ontwikkelingsland of Nederland verandert levens!

Wilt u deze projecten steunen?

Zondag 17 maart is de uitgangscollecte van de diaconie bestemd voor World Servants.

Alvast hartelijk dank voor uw gift!



In de Herv. kerk van Siddeburen en in de Kapel van Tjuchem kunt u aan de collecte geven met Givt.

Dat kan "op locatie" of via bijgaande QR-code

