



## Wekelijkse Nieuwsbrief Hervormde gemeente Siddeburen -Tjuchem - Steendam

Deze nieuwsbrief is de voorgaande zaterdag vanaf 18.00 uur te downloaden van <http://hervormdsiddeburen.protestantsekerk.net>

**Jaargang 37**

**Weeknummer 13**

**Zondag 23 maart 2025**

Hartelijk welkom bij onze gemeente. Op deze nieuwsbrief vindt u informatie over de activiteiten van de komende week.

Als u hierover vragen heeft, kunt u altijd bij een van de kerkenraadsleden terecht.

Meer informatie kunt u ook vinden op onze website: <https://hervormdsiddeburen.protestantsekerk.net>

### **Contact met de predikant**

Graag ga ik met u in gesprek. Zijn er zorgen? Is er vreugde? Heb je vragen over geloven? Over God? Over het leven? Schroom niet om contact met me op te nemen:

Ds. C.G. (Gerco) op 't Hof/ 0598-722109/ 06-27138435/ [cgophof@outlook.com](mailto:cgophof@outlook.com)

### **Kerkdiensten deze zondag**

Siddeburen: 9.30 uur: Ds.C.G. Op 't Hof

Evangelielezing: Lucas 9:18-26. Thema: Wie is Jezus voor jou?

De collecte in de dienst is in een rondgang en, evenals de uitgangscollecte bestemd voor het Fonds Instandhouding Predikantsplaats.

**Tjuchem:** 19.00 uur: ds.K.Lavooij - Appingedam

Schriftlezing Mattheüs 26:1-16

Vanavond staan we stil bij een vrouw die plotseling het huis van Simon de melaatse binnenkomt en Jezus zalft met kostbare olie. Dat wordt haar evenwel niet in dank afgenomen. Gelukkig neemt Jezus het voor haar op en zegt zelfs dat overal waar het evangelie verkondigd wordt, ook van wat zij deed gesproken moet worden.

Waarom dat zo zal zijn, horen we op "de pleisterplaats" in Tjuchem...

De collecte in de dienst en bij de uitgang is bestemd voor het kerkewerk in Tjuchem.

**Ufkenshuis:** 19.00 uur. Deze dienst is uitsluitend voor de bewoners van het Ufkenshuis.

De dienst is deze keer onder verantwoordelijkheid van de hervormde gemeente Siddeburen.

### **Openbare belijdenis van het geloof**

Vanmorgen hoopt Aleksandra Klaudia Roossien in het openbaar belijdenis te doen van het christelijk geloof.

Jaren geleden is zij als kind in de kerk van Meedhuizen – die toen nog in gebruik was – gedoopt.

Ze wil graag verder leven in dit bevrijdende geloof in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

In deze kerkdienst zal ze daarvan in het openbaar getuigen.

De openbare belijdenis van het geloof is een persoonlijke beaming van de doop en geeft toegang tot het heilig avondmaal. Voor een kaartje: Maisveld 6, 9932 JW Delfzijl.

### **Zieken**

Mw. G. Schaapherder, Verlengde Molenlaan 2a, 9628 BG Siddeburen, is afgelopen week thuisgekomen uit het revalidatiecentrum.



### **Weektekst:**

Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld hem niet kent. 1 Joh 3 : 1

## Weekagenda

Zondag 23 maart 2025	Kids Bijbelclub in de Viskenij
Woensdag 26 maart 2025	Vesper in de Hervormde kerk Groeigroep in de Viskenij 20+ groep in de Viskenij

## Aanvang

11.00 uur
19.00 uur
19.30 uur
19.30 uur

## Kids Bijbel Club 23 maart

Vanmorgen is er om 11.00u weer Kids Bijbel Club in de Viskenij. Het gaat deze keer over de storm op het meer. De Kids Bijbel Club (voorheen zondagsschool) wordt gegeven vanuit de gezamenlijke kerken. Alle kinderen in de basisschoolleeftijd, niet-kerkelijk en kerkelijk, zijn van harte welkom! Dus nodig je kinderen, kleinkinderen of buurkinderen gerust uit.



## Vesper woensdagavond 26 maart

De veertigdagentijd zijn de weken voor Pasen waarin we stilstaan bij de betekenis van het lijden en sterven van Jezus. De kleur van het kerkelijk jaar is paars, de kleur van inkeer en bezinning.

Iedere woensdagavond is er dan een vesper georganiseerd door de gezamenlijke kerken in Siddeburen.

Een korte en sobere viering van een klein halfuur om ook door de week een moment te hebben van aandacht en bezinning. We lezen een Psalm en een ander gedeelte uit de Bijbel, er is een moment van stilte, we bidden en we zingen.

De vespers beginnen om 19.00 uur en worden dit jaar gehouden in de hervormde kerk.

Iedereen is van harte welkom. U komt toch ook?

## 20+groep 26 maart

Ongeveer om de week komen we met een groepje twintigers en dertigers op woensdagavond bij elkaar en gaan we met elkaar in gesprek over het leven, geloven en de Bijbel. Ben jij twintiger/dertiger?

Dan zijn deze avonden voor jou. Of weet je iemand? Nodig diegene uit.

Woensdagavond gaan we in op moeilijke vragen die mensen je kunnen stellen over God, de Bijbel en het geloof. Hoe ga je daarmee om? Welke antwoorden zijn er?

Van harte welkom na de vesper woensdag 26 maart rond 19.30u in de Viskenij.



In de Herv. kerk van Siddeburen en in de Kapel van Tjuchem kunt u aan de collecte geven met Givt.

Dat kan "op locatie" of via bijgaande QR-code

