



Wekelijkse Nieuwsbrief

Hervormde gemeente Siddeburen -Tjuchem - Steendam

Deze nieuwsbrief is de voorgaande zaterdag vanaf 18.00 uur te downloaden van <http://hervormsiddeburen.protestantsekerk.net>

Jaargang 36

Weeknummer 37

Zondag 8 september 2024

Hartelijk welkom bij onze gemeente. Op deze nieuwsbrief vindt u informatie over de activiteiten van de komende week. Als u hierover vragen heeft, kunt u altijd bij een van de kerkenraadsleden terecht.

Meer informatie kunt u ook vinden op onze website: <https://hervormsiddeburen.protestantsekerk.net>

Contact met de predikant

Graag ga ik met u in gesprek. Zijn er zorgen? Is er vreugde? Heb je vragen over geloven? Over God? Over het leven? Schroom niet om contact met me op te nemen:

Ds. C.G. (Gerco) op 't Hof/ 0598-722109/ 06-27138435/ cgophof@outlook.com

Kerkdiensten deze zondag

Siddeburen: 9.30 uur: Ds. C.G. op 't Hof

Gemeente van Christus, vanmorgen vieren wij het heilig Avondmaal.

1. Heb ik van harte berouw over mijn zonden, waarmee ik God en mijn naaste kwets en mijzelf de volle vreugde van het leven met de Heer ontnem?
2. Geloof ik dat God mij volkomen vergeving van zonden wil geven, alleen door het lijden en sterven van Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer?
3. Ben ik oprecht bereid God te dienen in de kracht van de Heilige Geest?

Ieder die zo zijn heil zoekt in Christus alleen, mag zeker weten dat geen zonde of zwakheid ons kan scheiden van de liefde van Christus, onze Heer. Verkondig in het eten van het brood en het drinken uit de beker vol vreugde de dood van onze Heiland. Belijd in gehoorzaamheid aan zijn Woord de drie-enige God. Zo nodigt Christus u aan zijn tafel en mag u zich opnieuw gesterkt weten door het sacrament van brood en wijn.

Voor degenen die geen alcohol mogen of willen drinken is er alcoholvrije wijn beschikbaar, dit staat aangegeven op de dienbladen. Evangelielezing Matteüs 22: 1-14

Thema: Koninklijk feestmaal

Om over na te denken/praten:

- Wat is de link van deze gelijkenis met het heilig avondmaal en met het hemels bruiloftsmaal?
- Hoe reageer jij op de uitnodiging voor dit koninklijke feestmaal?
- Hoe ontvang je het bruiloftskleed denk je?
- Wat wil je tegen God zeggen of aan Hem vragen n.a.v. deze dienst?

Collecten: De eerste collecte is voor het werk van de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor de kerk.

De uitgangscollecte is de Avondmaalscollecte.

Tjuchem: 19.00 uur: Ds. J.Kuik - Kampen.

Let op! Locatie is Dorpshuis Plaaisterploats, Hoofdweg 65A in Tjuchem

De collecte in de dienst is in één rondgang en evenals de uitgangscollecte bestemd voor het kerkewerk in Tjuchem.

Weekagenda

Woensdag 11 september 2024

Groiegroep in de Viskenij

Aanvang

19.30 uur

Vrijdag 13 september 2024

Vergadering stichtingsbestuur De Viskenij

19.30 uur

Seniorenmiddag in het MFC (zie achterzijde nieuwsbrief)

14.30 uur



Weektekst:

Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald; wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam. Joh 6:51

Seniorenmiddag in het MFC

Vrijdagmiddag 13 september is er een Seniorenmiddag in het MFC. Aanvang 14.30 uur. Er wordt een gevarieerd programma gebracht in de Groninger taal door de Toalschatten. U bent van harte welkom ! De diaconie

Update Kapel Tjuchem

Tijdens een verhuizing merk je 2 dingen:

- Hoe veel spullen je eigenlijk hebt...
- Je ontdekt de verborgen schatten...

Onze schatten zaten vooral in kasten waar geen sleutels van bleken te zijn en lades die veel te vol waren.

Op de eerste collage zie je een foto van het interieur van een jeugdhonk in de kapel. Dit was direct na de verbouwing, toen werd er open jeugdwerk georganiseerd. Ook kwamen we een folder tegen uit 2004 waar verrassend een stuk kapelgeschiedenis in stond.

In de lade van de keuken vonden we het eerste jaarboek waar gegevens van de diensten in werd genoteerd. Zoals je kunt zien vond de eerste avonddienst plaats op 26 april 1981.

En verhalen uit het verleden, dat de kapel stampvol zat en de dominee in de deur tussen de kapel en consistorie stond te preken, bleken maar al te waar. Op 29 maart 1992 waren er 110 bezoekers in de kapel... Iets wat tijdens de volgende opwekking trouwens weer kan gebeuren! Op de website www.kapel-tjuchem.nl/versterking-blog kunt u meer lezen en foto's bekijken over de voortgang van de versterking van de kapel.





Je kunt ook hier geven met **Givt**

In de Herv. kerk van Siddeburen en in de Kapel van Tjuchem kunt u aan de collecte geven met Givt.

Dat kan "op locatie" of via bijgaande QR-code

