



# Wekelijkse Nieuwsbrief

## Hervormde gemeente Siddeburen - Tjuchem - Steendam

Deze nieuwsbrief is de voorgaande zaterdag vanaf 18.00 uur te downloaden van <http://hervormdsiddeburen.protestantsekerk.net>

Jaargang 36

Weeknummer 38

Zondag 15 september 2024

Hartelijk welkom bij onze gemeente. Op deze nieuwsbrief vindt u informatie over de activiteiten van de komende week. Als u hierover vragen heeft, kunt u altijd bij een van de kerkenraadsleden terecht.

Meer informatie kunt u ook vinden op onze website: <https://hervormdsiddeburen.protestantsekerk.net>

### Contact met de predikant

Graag ga ik met u in gesprek. Zijn er zorgen? Is er vreugde? Heb je vragen over geloven? Over God? Over het leven? Schroom niet om contact met me op te nemen:

Ds. C.G. (Gerco) op 't Hof/ 0598-722109/ 06-27138435/ [cgophof@outlook.com](mailto:cgophof@outlook.com)

### Kerkdiensten deze zondag

**Siddeburen:** 9.30 uur: Ds. C.G. op 't Hof

Evangelielezing Matteüs 20: 1-16. Thema: Als nieuw!

De eerste collecte is voor diaconaat. De tweede collecte is evenals de schaalcollecte bij de uitgang bestemd voor de kerk.

Vragen voor de preekbespreking bij de koffie:

- 1) In deze gelijkenis wordt gesproken over een landheer, over arbeiders, over een wijngaard, over loon. Deze beelden komen vaker voor in de Bijbel. Kun je omschrijven waar deze beelden voor staan?
- 2) a) Vind je het te begrijpen dat een landheer die zo handelt, scheve gezichten veroorzaakt?  
b) Welke verschillen ontdek je in deze gelijkenis tussen het (menselijke) begrip/beeld van rechtvaardigheid en van Gods beeld van rechtvaardigheid? Hoe kun je die verschillen verklaren?
- 3) Als je in de wijngaard bent - deel hebt aan het koninkrijk van God - hoe spreekt God dan door deze gelijkenis tot jou? Op welk van de werkers lijkt jij? Hoe reageer jij op anderen?
- 4) Iemand zei eens: 'Het is voor mij heel bemoedigend dat vele eersten de laatsten zullen zijn en vele laatsten de eersten. Daar zit voor mij de kern van het evangelie in.' Hoe kijk jij naar deze uitspraak, kun je deze redenering volgen?

**Tjuchem:** 19.00 uur: Ds. C.E. Lavooij – Appingedam

**Let op! Locatie is Dorpshuis Plaaisterploats, Hoofdweg 65A in Tjuchem**

Schriftlezing: Marcus 7: 31-37

De collecte in de dienst is in één rondgang en evenals de uitgangscollecte bestemd voor het kerkewerk in Tjuchem.

**Ufkenshuis:** 19.00 uur. Deze dienst is uitsluitend voor de bewoners van het Ufkenshuis.

De dienst is deze keer onder verantwoordelijkheid van de Hervormde kerk Siddeburen en het Heilig Avondmaal wordt bediend.

### Koffiedrinken na de ochtenddienst

Aansluitend aan de ochtenddienst bent u van harte welkom in de Viskenij voor koffie/thee en wat lekkers!

### Weekagenda

Zondag 15 september 2024

Vossejacht voor de zondagsschool (zie achterzijde nieuwsbrief)

Woensdag 18 september 2024

Inleverdag kopij Klepel

20+ groep in de Viskenij

### Aanvang

14.30 uur

19.30 uur



### Weektekst:

Want de HEER is onze rechter, de HEER is onze wetgever, de HEER is onze koning, hij zal ons redden. Jes.33:22

**20+groep 18 september**

Ben jij twintiger/dertiger? Dan zijn deze avonden voor jou. Of weet je iemand? Nodig diegene uit.

We gaan met elkaar in gesprek over het leven, geloven en de Bijbel.

Woensdagavond 18 september om 19.30 uur in de Viskenij.



**Vossenjacht**

Weet jij ze allemaal te vinden?

Zondag  
15 sep

**Ga jij met ons mee op jacht?**

Zit jij in groep 1 t/m 8 dan ben je van harte welkom op zondag 15 september om 14:30 uur bij "De Viskenij"

**Opgeven bij:**

Gerdine Kwebeman 0655921926

Deelname gratis

Initiatief Zondagsschool Siddebu

Je kunt ook hier geven met

**Givt**

In de Herv. kerk van Siddeburen en in de Kapel van Tjuchem kunt u aan de collecte geven met Givt.

Dat kan "op locatie" of via bijgaande QR-code

