



# Wekelijkse Nieuwsbrief

## Hervormde gemeente Siddeburen - Tjuchem - Steendam

Deze nieuwsbrief is de voorgaande zaterdag vanaf 18.00 uur te downloaden van <http://hervormsiddeburen.protestantsekerk.net>

Jaargang 36

Weeknummer 45

Zondag 3 november 2024

Hartelijk welkom bij onze gemeente. Op deze nieuwsbrief vindt u informatie over de activiteiten van de komende week. Als u hierover vragen heeft, kunt u altijd bij een van de kerkenraadsleden terecht.

Meer informatie kunt u ook vinden op onze website: <https://hervormsiddeburen.protestantsekerk.net>

### Contact met de predikant

Graag ga ik met u in gesprek. Zijn er zorgen? Is er vreugde? Heb je vragen over geloven? Over God? Over het leven? Schroom niet om contact met me op te nemen:

Ds. C.G. (Gerco) op 't Hof/ 0598-722109/ 06-27138435/ [cgophof@outlook.com](mailto:cgophof@outlook.com)

### Kerkdiensten deze zondag

**Siddeburen:** 9.30 uur: Ds. G.D.Hoff - Rhenen

Schriftlezing: Ruth 2 : 1-12 en Pred. 9 : 11-12.

Tekst: Ruth 2: 3 en Pred. 9 : 11. Thema: "Bestaat toeval?"

De eerste collecte is bestemd voor diaconaat. De tweede collecte is evenals de schaalcollecte bij de uitgang bestemd voor de kerk.

**Tjuchem:** 19.00 uur: Ds.C.G. Op 't Hof

Schriftlezing: 2 Petrus 3. Thema: Onze Vader deel 3: 'Uw Koninkrijk kome'

Heidelbergse-Catechismus.nl - Zondag 48 - Vraag/antwoord 123

1. Uw Koninkrijk kome. Dat wil zeggen:

a) *Gebed van persoonlijke onderwerping:* regeer ons zo door Uw Woord en Uw Geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan U onderwerpen;

b) *Gebed voor de kerk:* bewaar Uw Kerk en breid haar uit;

c) *Gebed tegen het kwaad:* vernietig de werken van de duivel en elke macht die zich tegen U verheft, evenals alle boze plannen die tegen Uw heilig Woord beraamd worden;

d) *Gebed om voltooiing:* totdat de volkomenheid van Uw Rijk aanbreekt, wanneer U alles zult zijn in allen.

2. Is dit een realistisch gebed? Zie 2 Petrus 3

De collecte in de dienst is in één rondgang en evenals de uitgangscollecte bestemd voor het kerkewerk in Tjuchem.

### Woensdag 6 november 2024 –Dankstond

Elke eerste woensdag van november is de nationale dankdag voor gewas en arbeid. Deze dag is al eeuwen geleden door de overheid samen met de kerk in het leven geroepen. Een dag om God de Schepper en Herschepper te danken voor de oogst.

's Avonds is er een dankdienst met de gezamenlijke kerken waarin de predikant van de gereformeerde kerk, ds. G.J. Weessies voorgaat. Locatie: hervormde kerk Siddeburen. Aanvang: 19.30 uur. U komt toch ook om God te danken?

De collecte in de dienst is in twee rondgangen. De eerste collecte van de diaconie is bestemd voor Dorcas, de tweede collecte is bestemd voor de kerk. De uitgangscollecte is de Dankdagcollecte.

Na afloop van de dienst zullen er kaarten uitgedeeld worden.

Kinderen van c.b. s.: De Zonnewijzer hebben die voor ons gemaakt. Een lief gebaar om dankbaar voor te zijn.



### Weektekst:

Wie altijd op de wind let, komt nooit aan zaaien toe; wie altijd naar de wolken kijkt, komt nooit aan maaien toe.

Je kent de wegen van de wind niet, je kent het kind dat in de moederschoot groeit niet, zo ken je ook de daden niet van God, die alles maakt Pred.11: 4,5

## Zieken

Mw. M. Bultje-Heinneman, Hoofdweg 166-E, 9628 CT Siddeburen, is ontslagen uit het revalidatiecentrum en hoopt thuis verder aan te sterken.

Mw. K.H. van der Tuin-Kamma, revalideert in Eemsdelta, afdeling 't Wad, kamer 12, Zwet 9, 9932 AA Delfzijl.

## Weekagenda

		<u>Aanvang</u>
Maandag 4 november 2024	Vergadering stichtingsbestuur De Viskenij in de Viskenij	19.30 uur
	Gebedsbijeenkomst in de Viskenij	19.30 uur
Dinsdag 5 november 2024	Kerkenraadsvergadering in de Viskenij	15.30 uur
Woensdag 6 november 2024	Groiegroep in de Viskenij	19.30 uur

## Uitnodiging

**Dinsdag 12 november** bent u allen van harte welkom op onze **Ontmoetingsmiddag in de Viskenij.**

**Aanvang 14.30 uur.**

**Dhr. Douwe Jansen** werkzaam als redacteur en ambassadeur bij Elisabeth magazine zal deze middag een aantal verhalen voordragen met als titel: "Verhalen uit het leven gegrepen" .

Het belooft een boeiende middag te worden. Wij zien ernaar uit velen van u weer te mogen ontmoeten.

Met een hartelijke groet, De OM commissie.

## Dorcas voedselactie 2024

Deze week wordt de Dorcas voedselactie gehouden. Honger. Weet u hoe dat voelt?

Eén op de tien mensen in de wereld krijgt door nood en extreme armoede te weinig gezond voedsel binnen.

**Honger maakt hen ziek**, put hen uit. Maakt dat mensen niet kunnen werken of spelen.

Elke dag staat in het teken van die ene vraag: hoe komen we aan eten?

Armoede laat geen ruimte voor leren en ontwikkelen. **Het ontnemt mensen een eerlijke kans.**

Pak honger en armoede aan en steun Dorcas!

## Samen bidden maandagavond 4 november

Maandagavond 4 november is er weer de gezamenlijke gebedsbijeenkomst.

Deze maandelijkse gebedsbijeenkomsten worden georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Siddeburen en hebben bewust een interkerkelijk karakter. Ook als u niet bij een kerk bent aangesloten, bent u van harte welkom. Er is zowel gelegenheid om in stilte te bidden als hardop, net wat voor u het prettigst is. Er zal tussendoor ook wat gezongen worden en uit de Bijbel gelezen. We trekken er ongeveer een uurtje voor uit. Weet u welkom om te luisteren of mee te bidden. Of als u bidden lastig vindt, biedt dit misschien een mooie mogelijkheid om het te leren. Als u niet aanwezig bent, kunt u ook vooraf onderwerpen aanreiken om voor te laten bidden. De avonden beginnen om 19.30 uur in de Viskenij.



## Protestantse Kerk Classis Groningen-Drenthe

### **Ontmoetingsdag Classis Groningen-Drenthe 9 november: Nieuwe perspectieven!**

Wat is de toekomst van de kerk? Als we daarover nadenken, kunnen we wel eens moedeloos worden.

Ds. A. van der Deijl ervoer dat ook, maar vond ook hoopvolle nieuwe perspectieven.

Daar gaan we mee aan de slag.

Op 9 november 2024 komen we voor het eerst bij elkaar als gemeenteleden, kerkenraadsleden en pastores van de Classis Groningen-Drenthe voor een ontmoetingsdag.

Kom kennismaken, leren en ontdekken in Beilen!

Voor meer informatie – zie de Klepel



In de Herv. kerk van Siddeburen en in de Kapel van Tjuchem kunt u aan de collecte geven met Givt.

Dat kan "op locatie" of via bijgaande QR-code

