

Digitale
versie

46^e jaargang nr. 3

MAART 2024

Maandblad



Hervormde Gemeente Siddeburen - Steendam - Tjuchem



KERKELIJKE ADRESSEN

Voorganger:

Ds. C.G. op 't Hof
Hoofdweg 166K,
9628 CT Siddeburen

Tel. 0598 722109
Mobiel: 06 27138435
E-mail: cgophof@outlook.com

Scribaat:

Mw. G.I. van Weerden
Vloedweg 28,
9628 BM Siddeburen

Tel. 0598 432739
Mobiel: 06 24462445
E-mail: g.i.van.weerden@home.nl

Ouderlingen:

F.S.M. Langeveld
Hoofdweg 187, Siddeburen

Tel. 0598 432344

Diakenen:

Mw. M. Kuipers-Boelens
Oudeweg 138, Siddeburen
Mw. A.T. Ruiters-Korf
Damsterweg 28, Siddeburen
Mw. A. Vriend-Groot
Patrijs 19, Siddeburen

Tel. 06-22586972

Tel. 0598 432173

Tel. 0598 431670

Ouderlingen-kerkrentmeesters:

G.B. Blaauw
Oosterweren 1, Wagenborgen
J.O. Bosman
Hoofdweg 89, Siddeburen

Tel. 0596 541413

Tel. 0598 431555



Inhoud

Meditatie - Ben je het met God eens?	4
Uitzending van de kerkdiensten, rechtstreeks of achteraf	5
Kerkdiensten in Siddeburen en Tjuchem	6
Oppas	7
Zondagsschool 3 en 17 maart	7
Bloemengroet	8
Berichten uit gemeente	8
20+ groep	8
Verjaardagen en huwelijksjubilea	9
In Memoriam dhr. H. Vegter	10
In Memoriam dhr. J. Schuilenberg	11
Samen bidden 4 maart	11
Kerkdiensten Tjuchem	13
Samenkomsten in het ufkenshuis	13
Verslag Kerkenraadsvergadering	14
Biddag 13 maart	14
Vorbereiding Heilig Avondmaal	15
Samen Heilig Avondmaal vieren	16
Vespers in de veertigdagentijd	16
Frea, Bedankt!	17
Uitnodiging Ontmoetingsmiddag	18
De GroeiGroep 2024	19
Wat doet World Servants?	20
Kom groeien en bloeien	20
Vrouwendag	21
Regionale bijeenkomst Gereformeerde Bond	22
GZB dag	23
Kom op adem dagen de herberg	24
Volleybalteam 'Gaat er met de winst vandoor'	24
Van de Struunders	25
Collectemunten	26
Opbrengst collecten	27
Kerkelijke adressen	30

Uw kopij voor de Klepel van april 2024 graag uiterlijk 20 maart 2024
inzenden door te mailen naar: klepel.kopij@gmail.com

De april Klepel verschijnt rond 1 april 2024.

Volgende inleverdata:

- Mei + juni klepel 2024 uiterlijk inzenden op 17 april 2024

Ben je het met God eens?

‘Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan!

Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals U het wilt.’ Matteüs 26:39

Ben je het met God eens? Dat zal van de situatie afhangen. Soms ben je het misschien best met Hem eens als Hij doet wat jou ook goed lijkt. Maar wat als zijn wil ingaat tegen wat je zelf eigenlijk wil? Wat doe je dan?

Als we het oneens zijn met God kan dat zijn omdat we Hem niet begrijpen. Ten opzichte van zijn grote inzicht hebben wij immers een behoorlijk beperkte blik. Dan is het logisch dat we het niet altijd met Hem eens zijn, omdat we Hem niet doorzien. Dan helpt het vaak al om gewoon even onze beperking te beseffen en te erkennen dat Hij nu eenmaal altijd groter en wijzer is. De Eeuwige loopt immers al wat langer mee dan wij...

Maar het wordt ingewikkelder in situaties waarin we wel degelijk begrijpen wat God wil, maar dat we het gewoon niet met hem eens zijn. Omdat het ons niet naar de zin is. Dan ben je het gewoon niet eens met God. En wat doe je dan? Loop je dan voor Hem weg, of ga je juist de confrontatie aan?

Hoe doe je dat met medemensen met wie je het oneens bent?

Het maakt nogal verschil of je van degene met wie je het oneens bent houdt of niet. Als je weinig met diegene hebt met wie je het oneens bent dan gaat het in de praktijk zo dat je vaak ieder je eigen weg gaat. Maar als je wel wat met diegene hebt, als je van elkaar houdt terwijl je het oneens bent, dan vraagt dat tijd en aandacht om samen verder te kunnen. Als je van elkaar houdt doe je dat. Dan steek je er tijd en energie in om er samen uit te komen, toch?

En dat wijst ons gelijk ook de richting wanneer we het weer eens oneens zijn met God. Dat we elkaar dan niet negeren. Maar dat we juist dan het contact met God zoeken. Zoals Jezus doet in de hof van Getsemane. In de Bijbel zijn heel wat van dat soort gebeden te vinden. Van mensen die worstelen met God. Hem kritisch bevragen, tegelijk ook zelf je eerlijk door God durven laten bevragen. Dat is geloven! Worstelen met God. Omdat je om elkaar geeft.

Wees vooral dus eerlijk naar God. Ook met je vragen en je twijfels en je worstelingen. Het zal je goeddoen. Dan gaat het geloof leven. Zo kun je samen verder de eeuwigheid in.

Geloven is een trouwverbond met God waarin zelfs de dood ons niet van elkaar scheidt. Daar herinnert Pasen ons aan!

*Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.*

*Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw Heilige Geest er woon'.*

Gezang 473:5 / Nieuw Liedboek 912:5

Ds. C.G. op 't Hof

Contact met de predikant

Graag ga ik met u in gesprek. Zijn er zorgen? Is er vreugde? Heb je vragen over geloven? Over God? Over het leven? Schroom niet om contact met me op te nemen:

Ds. C.G. (Gerco) op 't Hof / 0598-722109 / 06-27138435 / cgophof@outlook.com

Uitzending van de kerkdiensten, rechtstreeks of achteraf

Wilt u de kerkdienst op zondag om 9.30 uur rechtstreeks via internet meemaken? Ga naar de website "Hervormd Siddeburen". Rechts op deze pagina kunt u de betreffende dienst aanklikken. Wilt u een kerkdienst op een ander moment bekijken? Ga naar de website "Hervormd Siddeburen", klik op "kerkdienst algemeen", daarna klikt u op "kerkdienst afgelopen periode", vervolgens op de gewenste dienst.

Kerkdiensten in Siddeburen en Tjuchem

maart

Zondag 3 maart:

collecte bestemd voor:

09.30 uur ds. W. v. Wingerden - Groningen
Kerk

Tjuchem:

collecte bestemd voor:

19.00 uur ds. C.G. Op 't Hof
Kerkenwerk Tjuchem

Zondag 10 maart:

collecte bestemd voor:

09.30 uur ds. G.H. Hoff - Rhenen
Kerk

Tjuchem:

collecte bestemd voor:

19:00 uur ds. J. Kuik - Kampen
Kerkenwerk Tjuchem

Woensdag 13 maart:

Biddag

collecte bestemd voor:

19:00 uur ds. C.G. Op 't Hof

Biddagcollecte

Zondag 17 maart:

collecte bestemd voor:

09.30 uur ds. T. Lucas - Vriezenveen
World Servants

Tjuchem:

collecte bestemd voor:

19:00 uur ds. W. v. Weelden - Dordrecht
Kerkenwerk Tjuchem

Zondag 24 maart:

collecte bestemd voor:

9.30 uur ds. W. v.d. Wind - Vlagtwedde
Fonds Instandhouding Predikantsplaats

Tjuchem:

collecte bestemd voor:

19:00 uur ds. F. Pierik - Drachten
Kerkenwerk Tjuchem

Vrijdag 29 maart:

Goede vrijdag

collecte bestemd voor:

19.00 uur ds. C.G. Op 't Hof

Avondmaalscollecte

Zondag 31 maart:
collecte bestemd voor:

09.30 uur _ds. C.G. Op 't Hof
Paascollecte

Tjuchem:
collecte bestemd voor:

19.00 uur ds. B. v. Werven - Diever
Kerkenwerk Tjuchem

Oppas

Op is er oppas in de Viskenij vanaf 9.15 uur. Wil je gebruik maken van de kinderoppas? Graag de zaterdag voorafgaand aan de oppasdienst bellen met Marjan, 0598-431555/06-23509480.

Zondagsschool 3 en 17 maart

In februari ging het op de zondagsschool over Gideon. Op 3 maart zal het gaan over Simson en op 17 maart over David. Vanwege Pasen wordt de zondagsschool van 31 maart een week doorgeschoven naar 7 april. Alle kinderen in de basisschoolleeftijd zijn van harte welkom. (Bijna) elke veertien dagen op zondagmiddag van 13.30-14.30u in de Viskenij.



Bloemengroet

7-1-2024	Jan Pijper	Oudeweg vrijw. Begraafplaats
14-1-2024	Mevr. Dik	Hoofdweg 166d
21-1-2024	Mevr. Tammenga	Eideweg
28-1-2024	Mevr. Vriend-Groot	Patrijs - Herbevestiging



Berichten uit de gemeente!



Bedankjes:

Langs deze weg willen wij u hartelijk bedanken voor kaartjes en cadeautjes die we mochten ontvangen na de geboorte van onze zoon Jonas.

Korné en Marianne

Hartelijk dank voor alle kaartjes en telefoontjes die we mochten ontvangen ter gelegenheid van onze kleinzoon Jonas.

Harry en Regina Bierma

Denkt u eraan dergelijke berichten door te geven bij de redactie?

20+ groep

Ongeveer om de week komen we met een groepje twintigers en dertigers op woensdagavond bij elkaar en gaan we met elkaar in gesprek over het leven, geloven en de Bijbel. Deze weken aan de hand van de 1^e brief van Petrus. Ben jij twintiger/dertiger? Van harte welkom om mee te doen. Of weet je iemand? Nodig diegene uit. Deze maand op 20 maart. Er is eerst gelegenheid om de vesper in het MFC bij te wonen en rond acht uur verzamelen we in de Viskenij.

Verjaardagen en huwelijksjubilea

Maart

3 mrt.	Mevr. H.H. Tammenga-Smit Eideweg 21, 9628 AN Siddeburen	82 jaar
5 mrt.	Mevr. J. Spakman-Wildeboer Kerklaan 10, 9628 AV Siddeburen	84 jaar
7 mrt.	Mevr. A. Brons-Boven De Eiken 10, 9945 VA Wagenborgen	80 jaar
9 mrt.	Dhr. W. Niestijl Schoollaan 36, 9628 AJ Siddeburen	93 jaar
15 mrt.	Dhr. F.M. Boerema Hoofdweg 59, 9627 PB Hellum	79 jaar
26 mrt.	Dhr. K. Bakker Kerklaan 5, 9628 AT Siddeburen	80 jaar
29 mrt.	Mevr. K.B. Blaauw-Begeman Lougpadje 9-A, 9628 AD Siddeburen	90 jaar

Alle jarigen en allen die deze maand hun huwelijksjubileum vieren:



VAN HARTE GEFELICITEERD!



Gemeenteleden die de leeftijd van 75 jaar bereiken, worden in de Klepel vermeld. Als u daar bezwaar tegen hebt, laat het ons dan even weten.

In memoriam dhr. H. Vegter

Op dinsdag 16 januari jl. is dhr. Henderikus Vegter overleden op 85-jarige leeftijd. Hij woonde aan Reint Dijkemastraat 117. De laatste weken verbleef hij in het Ufkenshuis.

Rieks was geboren op 17 december 1938. Veel van zijn herinneringen lagen in Thesinge waar hij jarenlang gewoond heeft met zijn eerste vrouw Biena en waar ook zoon Erik is opgegroeid. Ze hadden nog meer kinderen gekregen, maar die zijn al heel vroeg gestorven. In Thesinge zagen we hun grafsteentjes toen we Rieks daar bij zijn eerste vrouw begroeven.

Na het overlijden op 10 juni 1991 van Biena is Rieks in 1997 met Annie Noordhof getrouwd en naar Siddeburen gekomen en woonde aan de Jan Oostindierstraat. Na het overlijden van Annie in 2006, trok hij veel op met Grietje Emmelkamp. In die periode heb ik hem ook leren kennen. Vaak bezocht hij met zijn scootmobiel de kerkdiensten in de kerk en ook in de kerkdiensten in het Ufkenshuis was hij de laatste tijd present. Hij was altijd in voor een grapje en zijn forse stemgeluid was niet te missen. Zingen en muziek betekende veel voor hem. Hij had ook jarenlang een blaasinstrument bespeeld. Zoon Erik vormde met zijn Jacoba en drie anderen een koperkwintet wat in de afscheidsdienst voor prachtige muziek zorgde. Die afscheidsdienst vond plaats in Thesinge waar we samen al enkele keren naartoe waren gereden. Zoon Erik deelde woorden van herinnering en we stonden stil bij Psalm 138: 3 *'Toen ik U om hulp riep, heeft U mij geantwoord. U heeft mij weer moed en kracht gegeven.'* Deze Psalm heeft veel voor Rieks betekend in zijn veelbewogen leven waarin hij van heel wat geliefden afscheid had moeten nemen. En nu wij van hem afscheid moesten nemen mochten wij er opnieuw moed en kracht uit putten. In onze gebeden denken we aan de nabestaanden.
Correspondentieadres: Erik & Jacoba, Warrewei 41, 8406 AD Tijnje.

In memoriam dhr. J. Schuilenberg

Op zaterdag 27 januari jl. is dhr. Jan Schuilenberg overleden op 84-jarige leeftijd. Hij woonde in Sappemeer en was de laatste maanden opgenomen in het Hospice en in De Burcht in Hoogezand.

Op 16 januari 1940 werd Jan in Onderdendam geboren. Een maand later op 18 februari werd hij gedoopt. Op 2 april 1961 deed hij openbare belijdenis van het christelijk geloof. Op 25 augustus 1967 trouwde hij met Trijntje Freerkje van Gijssel. De dochters Aafien en Jacqueline werden geboren. Jan werkte in het groen, bij een proeftuin en later bij de plantsoenendienst. Ook in de tuin achter het huis in Sappemeer heeft hij heel wat uren doorgebracht. Hij hield van dieren en de natuur. Hij reed graag even naar de polder, dat deed hem goed. Op 21 april 2009 overleed zijn vrouw.

Door omstandigheden was hij in de kerk in Siddeburen terecht gekomen en daar heb ik hem leren kennen. Ook bezocht hij de bijbelgespreksgroep. Later werd hij ziek en minder mobiel.

Hij had niet onder stoelen of banken gestoken welk Bijbelgedeelte voor hem belangrijk was. Dat was het slot van Matteüs 6. Hij kon hele stukken daarvan uit z'n hoofd in het Gronings reciteren. In de afscheidsdienst stonden we dan ook stil bij dat Evangeliewoord van Jezus. Door Klaas de Vries in prachtig Gronings voorgelezen.

'Kiek ais noar vogels in lucht. Ze zaaien nait, ze zichten nait en ze mennen ook nait. Toch vouert joen Voader in hemel heur. Ie binnen toch meer weerd as zai? (...) Daorum nait van dat benaauwde (...) Joen Voader in hemel wait toch al laank dat ie doar aalmoal verlet om hebben. Nee, ie mouten joe drok moaken om zien riek en gerechteghaid.'

Deze levensles van Jezus hebben we niet zomaar geleerd. Jan kon zich wel degelijk zorgen maken en ook anderen zorgen bezorgen. Maar Jezus herinnert ons in deze woorden aan wat er écht toe doet: Gods Koninkrijk en Zijn gerechtigheid. Al dat andere dat komt dan wel. Je kunt je in het leven soms minderwaardig voelen. Maar Jezus helpt ons eraan herinneren dat ondanks de afwijzing van mensen we voor God wel degelijk waardevol zijn. Onze hemelse Vader is veel beter dan een aardse

vader kan zijn. Bij het uitdragen zongen we: 'Neem, Heer, mijn beide handen en leid uw kind, tot ik aan de eeuwige stranden de rust vind.'

Vanuit de Damkerk in Hoogezand reden we vervolgens naar het kerkhof bij de Koepelkerk in Sappemeer waar we dhr. Schuilenberg bij zijn vrouw hebben begraven.

In onze gebeden denken we aan de dochters, schoonzoon en kleindochter en verdere familie en betrokkenen. Correspondentieadres: De Vosholen 47, 9611 KN Sappemeer.

Samen bidden 4 maart

Elke eerste maandagavond van de maand is er de gezamenlijke gebedsbijeenkomst, deze maand is dat 4 maart. Deze gebedsbijeenkomsten worden georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Siddeburen en hebben bewust een interkerkelijk karakter. Ook als u niet bij een kerk bent aangesloten, bent u van harte welkom. Er is zowel gelegenheid om in stilte te bidden als hardop, net wat voor u het prettigst is. Er zal tussendoor ook wat gezongen worden en uit de Bijbel gelezen. We trekken er ongeveer een uurtje voor uit. Weet u welkom om te luisteren of mee te bidden. Of als u bidden lastig vindt, biedt dit misschien een mooie mogelijkheid om het te leren. Als u niet aanwezig bent, kunt u ook vooraf onderwerpen aanreiken om voor te laten bidden. De avonden beginnen om 19.30 uur in de Viskenij.



Contactpersoon Protestantse gemeente: Ouderling Anje Huijssoon-Holtland 06-83941331

Contactpersoon Hervormde gemeente: Ds. Gerco op 't Hof 0598-722109

Kerkdiensten Tjuchem

In Tjuchem zijn er elke zondagavond om 19.00u leerzame kerkdiensten in de Kapel aan Hoofdweg 37. Op 3 maart gaat onze eigen predikant voor en bespreken we het 3^e gebod. De andere zondagavonden zijn er deze maand gastvoorgangers. Op de laatste zondagavond van de maand, 31 maart 1^e Paasdag, is er koffiedrinken na de dienst. Elke zondagavond van harte welkom.



Samenkomsten in het Ufkenshuis

In het Ufkenshuis is er op zondagavond elke veertien dagen om 19.00u een kerkdienst. Die is op uitdrukkelijk verzoek van het bestuur van het Ufkenshuis alleen toegankelijk voor bewoners van het Ufkenshuis. Mensen van buiten het Ufkenshuis die toch graag een avonddienst in informele setting willen bijwonen, kunnen terecht in de Kapel in Tjuchem.

De samenkomsten in het Ufkenshuis zijn afwisselend onder verantwoordelijkheid van de Protestantse kerk Slochteren, de Protestantse Woldkerken, de Nederlandse Gereformeerde kerk Schildwolde, de Gereformeerde kerk Siddeburen of de Hervormde kerk Siddeburen.

- Zondagavond 10 maart is de dienst onder verantwoordelijkheid van de Protestantse kerk Slochteren / de Woldkerken
- Zondagavond 24 maart is de dienst onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse Gereformeerde kerk Schildwolde.
- Goede Vrijdagavond 29 maart is de dienst onder verantwoordelijkheid van de Gereformeerde kerk Siddeburen en wordt het Heilig Avondmaal bediend.

Verslag kerkenraadsvergadering

Dinsdag 12 december 2023

Diaken Kuipers is voorzitter. Zij heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering met het lezen van Jesaja 11. Daarna gaat zij voor in gebed. In de toerusting wordt gesproken over de kerkenraad in haar verhouding tot de gemeente.

Het college van kerkrentmeesters geeft aan dat het regelen van de organisten moeizaam gaat.

Besloten wordt om te kijken of deze werkzaamheden door een gemeentelid gecoördineerd kunnen worden. Een oproep hiervoor wordt in de Klepel gezet. Ook is er nog behoefte aan een organist. Ook hiervoor wordt een oproep in de Klepel gezet.

Ds. Op 't Hof zal de intrededienst van de nieuwe classispredikant bijwonen. De zondagsschool komt aan de loop, op 7 januari is de eerste samenkomst.

De begroting van het college van kerkrentmeesters voor 2024 wordt vastgesteld.

Ouderling-kerkrentmeester Blaauw eindigt de vergadering met dankgebed.

Biddag voor gewas en arbeid 13 maart

Elke tweede woensdag van maart is de nationale biddag voor gewas en arbeid. Een dag in het begin van de meteorologische lente om God te bidden om zegen voor het nieuwe seizoen. 's Avonds hebben we een gezamenlijke kerkdienst met de protestantse gemeente in het MFC, Oudeweg 70 te Siddeburen, waarin gebed centraal staat.

Vorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal

Gemeente van Christus, op Goede Vrijdag 29 maart wordt het Heilig Avondmaal bediend.

De Heer zelf roept ons om naar zijn opdracht zijn dood te verkondigen. Hij wil aan zijn tafel troosten en bemoedigen wie in Hem geloven.

Door de Bijbel kennen wij Gods wet, de leefregels van Christus' Koninkrijk. In het licht daarvan zien wij dat we iedere dag tekortschieten in geloof, hoop en liefde.

De Heer is trouw, wij zijn vaak ontrouw. Dagelijks maken we onze schuld tegenover Hem groter.

Nu kunnen wij de maaltijd van Gods genade slechts ontvangen, wanneer we in gehoorzaamheid aan het Woord van God als Gods kinderen willen leven. Daarom onderzoekt ieder van ons zichzelf:

1. Heb ik van harte berouw over mijn zonden, waarmee ik God en mijn naaste kwets en mijzelf de volle vreugde van het leven met de Heer ontnem?
2. Geloof ik dat God mij volkomen vergeving van zonden wil geven, alleen door het lijden en sterven van Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer?
3. Ben ik oprecht bereid God te dienen in de kracht van de Heilige Geest?

Misschien kun je van harte 'ja' antwoorden op deze vragen. Misschien heb je er twijfels of vragen bij, of misschien wil je biechten. Schroom niet om contact op te nemen met de ouderlingen of predikant. Hopelijk kunnen we elkaar hierin bijstaan. Weet daarbij dat de ambtsdragers geheimhoudingsplicht hebben met betrekking tot alles wat hun vertrouwelijk ter kennis komt.

Het kan ook zijn dat je je zorgen maakt om de levenswandel of opvattingen van een ander gemeentelid. Probeer in liefde met elkaar daarover in gesprek te gaan zoals we lezen in Matteüs 18:15-20. Volgens de traditie van het 'censura morem' kun je hier ook over in gesprek gaan met de ouderlingen of predikant.

Samen Heilig Avondmaal vieren

Kunt u niet (meer) naar de kerk komen om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal, maar wilt u wel thuis brood en wijn ontvangen? Laat het even weten aan een van de diakenen. Dan zorgen we dat u voor de dienst brood en wijn thuis ontvangt, zodat u tijdens het kijken van de livestream tegelijk met de rest van de kerk het Heilig Avondmaal kunt vieren.

Voor degenen die geen alcohol mogen of willen drinken is er alcoholvrije wijn beschikbaar, deze cupjes staan met een stickertje apart aangegeven op de dienbladen.

Vespers in de Veertigdagentijd

De veertigdagentijd zijn de weken voor Pasen waarin we stilstaan bij de betekenis van het lijden en sterven van Jezus. De kleur van het kerkelijk jaar is paars, de kleur van inkeer en bezinning. Iedere woensdagavond is er dan een vesper georganiseerd door de gezamenlijke kerken in Siddeburen. Een korte en sobere viering van een klein halfuur om ook door de week een moment te hebben van aandacht en bezinning. We lezen een Psalm en een ander gedeelte uit de bijbel dat aangereikt wordt door het rooster van het Nederlands Bijbelgenootschap, er is een moment van stilte, we bidden en we zingen. De vespers beginnen om 19.30 uur en worden dit jaar gehouden in het MFC, Oudeweg 70. Iedereen is van harte welkom. U komt toch ook?

De resterende woensdagvonden in maart zijn:

- 6 maart
- 13 maart is het biddag voor gewas en arbeid en is er een gezamenlijke kerkdienst in het MFC
- 20 maart

Freya, bedankt!

Na Trieneke Meijer en Tiety de Weerdt wordt Fré Danhof leidster van het Bijbelclubje van Cosis. Ze is heel enthousiast en haar talent om met de bewoners om te gaan komt goed van pas!

In deze beginperiode gaat het om de bewoners van de Deel. De bijeenkomsten worden gehouden in het Kakelhok, een clubgebouw van de Gereformeerde kerk. Later, wanneer we daar niet meer terecht kunnen, worden we verwacht in Siertsheerd. Hier vieren we ook Sinterklaas met de bewoners. Freya houdt goed bij wanneer de inkopen gedaan moeten worden.

Aan het eind van een seizoen maken we een uitstapje. Freya regelt het vervoer. Er gaan dames van de Hervormde kerk mee. Fijn dat er altijd voldoende auto's waren! Om enkele uitstapjes te noemen: het Swieneparredies, het Kinderwagenmuseum, het huis van Imca Marina in Midwolda en niet te vergeten: koffiedrinken bij Azeri met wat lekkers erbij!! Ook zijn de bewoners bij Freya langs geweest op de boerderij om lammetjes te bekijken en te aaien. Onze bijeenkomsten van de Bijbelclub verliepen altijd zo: liederen zingen, een gebed, een verhaal voorlezen uit de Kinderbijbel, koffiedrinken en eindigen met een dankgebed. Freya en ik (Alie Wiegman) deden het om de beurt.

Freya heeft het jaren gedaan! Wel meer dan dertig! Ze kreeg van Cosis nog een oorkonde als herinnering. Het personeel en de bewoners van Cosis Siertsheerd bewaren net als wij prettige herinneringen aan de Bijbelclub. Jammer genoeg kan Freya door gezondheidsproblemen niet verder gaan met de Bijbelclub. Marjan Bosman is haar opvolgster.

De leiding van Siertsheerd, alle trouwe leden van het Bijbelclubje, leidsters Marjan en Alie willen jou hierbij bedanken:

Freya, bedankt voor alles van al die jaren!

Uitnodiging

Komt u ook naar de **ontmoetingsmiddag** van de Hervormde gemeente Siddeburen, Tjuchem en Steendam? Iedereen, jong of oud, is van harte welkom en neem gerust iemand mee.

Onder het genot van een kop koffie of thee kunt u gezellig even bijpraten, gaan we samen zingen, luisteren en genieten van een presentatie.



Inloop vanaf 14.30 uur * Aanvang 15.00 uur * Locatie: De Viskerij

26 maart 2024

Paasviering, m.m.v. mw. Van Dijken uit Bedum; zij zal een lezing verzorgen over diverse gebruiken tijdens Pasen.

Aansluitend is er een gezamenlijke broodmaaltijd. Als u deel wilt nemen aan de broodmaaltijd, dan graag voor 15 maart opgeven bij Ans Ruiter (0598-432173) of Annie Vriend (0598-431670).

Kosten voor de broodmaaltijd bedragen € 12,50 p.p.

Eerstvolgende datum voor de ontmoetingsmiddag is:

8 oktober 2024: een presentatie van de stichting Hoe
(Hulp Oost Europa)

Hartelijke groet namens de commissie,
Annie Vriend, Ans Ruiter,
Ineke van der Mark en Marjolein Kuipers

De GroeiGroep 2024

Jozua kreeg de opdracht met het volk Israël Kanaän binnen te trekken. Als jongeman liep hij daarvoor “stage” bij Mozes en ontving daarvoor de kracht van God. Wat mooi dat dit de kern was van de herbevestiging van diaken Annie Vriend, afgelopen maand. God wil jouw ook zoveel geven. Hij heeft een land vol beloftes. Trek erin en vertrouw op de Here en leer van het voorbeeld van Jozua.

Het GroeiGroep boekje van de Brief van Jakobus is uit. Wat een indrukwekkende gesprekken hebben we gehad. Over thema's zoals spreken en luisteren, aanbedding en dankzeggen, God verleid niet en wacht op de Here. De laatste avond ging over het gebed om genezing.... Nu neemt Jozua het stokje over. We gaan eerst in de leer bij Mozes. Dan wordt Jozua geroepen. Onder zijn leiding gaan we het beloofde land binnen en sluiten af met vragen rondom 'strijd', wat is de 'Goede strijd'?

Aan de hand van het Bijbelboek Jozua willen we samen het geloofsgesprek aan gaan, elkaar opbouwen en bemoedigen. Elke 2 weken komen we op woensdagavond samen in de Viskenij en vooraf is er een maaltijd voor hen die mee willen eten. De data staan elke keer op de Nieuwsbrief en tot aan de zomervakantie zijn:

6 en 20 Maarten
3 en 17 April
1 en 15 en 29 Mei
12 en 26 Juni

Van harte uitgenodigd,

Namens de GroeiGroep

Hans en Anneke v.d. Louw



Wat doet World Servants?

World Servants gelooft in dienstbaarheid. Om iedereen te laten ervaren dat dienen werkt, organiseren zij over de hele wereld bouwprojecten in ontwikkelingslanden. Nederlandse jongeren bouwen daar samen met lokale jongeren aan gebouwen als klaslokalen of klinieken. Door het contact tussen de lokale gemeenschap en de Nederlandse jongeren ontstaan veel meer effecten dan alleen de gebouwen zelf. Na hun reis komen vrijwilligers veranderd terug en zijn ze enthousiast om zich dienstbaar in te zetten in hun eigen omgeving. In de lokale gemeenschappen ontstaat door de projecten nieuwe energie, nieuwe kennis en worden mensen bemoedigd door de komst van een groep jongeren.

Wilt u uw steentje bijdragen? Zondag 17 maart is de collecte van de diaconie bestemd voor World Servants.





Vrouwendag

Nodig je vriendin, zus, buurvrouw uit en kom gezellig op

16 maart 2024

naar Onstwedde voor een inspirerende ontmoetingsdag met andere christenvrouwen.

Geheel verzorgde dag met o.a. een lezing van Bert Noteboom, mooie liederen en leuke workshops.

Aanvang 10.00 / Afsluiting rond 14.30

Inloop vanaf 9.30 met koffie en lekkers

Kosten €17,50 met vroegboekorting vóór 16 februari

Daarna € 20,00. Opgave mogelijk tot 16 maart.

d'Ekkelkaamp, Kerklaan 7, Onstwedde

Gratis parkeren voor de deur

Ga naar www.vrouwendag-onstwedde.nl

voor meer informatie en opgave

We kijken ernaar uit jullie te ontmoeten!

Hervormde vrouwenverenigingen Ruth en Martha

Email: info@vrouwendag-onstwedde.nl

Tedereen is van harte welkom

Regionale bijeenkomst Gerformeerde bond

Hierbij nodigen wij u uit voor de regionale bijeenkomst op D.V. **donderdag 21 maart 2024**. Ali van Dijk, beleidsadviseur van de NPV-Zorg voor het leven, zal komen spreken over

Orgaandonatie

Orgaandonatie kreeg een aantal jaren geleden veel aandacht. Reden daarvoor was dat vanaf 2020 van iedere meerderjarige Nederlander een keuze wordt geregistreerd in het donorregister.

Ondertussen blijft het onderwerp vragen oproepen. Goed om daar nog eens bij stil te staan.

Tijdens een lezing, gegeven door, komen de volgende vragen aan bod:

- *Wat is orgaandonatie?*
- *Hoe ziet dat eruit in de praktijk?*
- *Wat is een goede keuze?*
- *Welke argumenten spelen daarin een rol?*
- *En als ik een keuze heb gemaakt, met wie deel ik dat en hoe leg ik dat vast?*

U bent van harte welkom.

Locatie : **Gebouw Rehoboth** (gebouw naast de Julianakapel)
 H. Hindersstraat 20 Oude Pekela

Aanvang **: 20.00 uur (inloop met koffie v.a. 19.45 u.)**

Met vriendelijke groet,

H. van der Haar
Secretaris/penningmeester
Gereformeerde Bond
Regionale Afdeling Groningen-Drenthe



Welkom op de **GZB-DAG**

D.V. zaterdag 9 maart 2024

Barneveld | middag óf avond

Inspirerende sprekers uit Centraal-Azië
Kinderprogramma met Marcel en Lydia Zimmer
Tienerprogramma | Ontmoetingsplein
Workshops | Veiling | GZB-Jongerencafé

Meer info en aanmelden

www.gzb.nl/gzbdag

thema:



Kom-op-adem-dagen in de Herberg

‘Wat mooi dat dit bestaat. Dit zou er veel meer moeten zijn. Juist in rouwverwerking heeft christelijke hulp voor mij een onmisbare meerwaarde.’

Als Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg bieden we een verblijf voor mensen die ernaar uitzien om een aantal weken afstand te nemen, om tot rust en op adem te komen. Tijdens het verblijf zijn er begeleidingsgesprekken om te werken aan nieuw perspectief. Daarnaast bieden we Kom-op-adem- dagen aan en is er doorlopend de mogelijkheid voor een retraite midweek. Zo willen we als Herberg in Oosterbeek een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden. Voor deze Kom-op-adem-dagen kan je je nu aanmelden:

- Zaterdag 23 maart ‘Onderweg met de Psalmen’: voor wie wandelend, lezend, luisterend en zingend zich met een aantal anderen wil laten voeden door de woorden van de Psalmen.
- Woensdag 10 april – vrijdag 12 april ‘Leven met verlies’: als een geliefde van je is overleden
- Maandag 15 april – woensdag 17 april ‘In balans’: voor mensen met (dreigende) burn-out.

Wat kun je ernaar verlangen om in alle rust stil te staan bij rouw en verlies of burn-out. Met een kleine groep kom je samen. Er is ruimte voor je verhaal, wat herkenning en erkenning geeft. Daarnaast is er bemoediging vanuit de Bijbel en tijd om van de mooie omgeving te genieten. We kunnen ons goed voorstellen dat je een drempel over moet om deze stap te zetten. Anderen gingen je voor en zijn daar heel dankbaar voor. Van harte welkom! Wil je meer informatie of je aanmelden? Kijk op de website www.pdcdeherberg.nl, bel ons via 026- 334 22 25 of mail naar komopadem@pdcdeherberg.nl.

Bericht namens volleybalteam ‘Gaaf er met de winst vandoor’



Op 10 februari hebben Geert, Femja, Gerco, Jakob, Arjan en Klaasje gestreden om de wisselbokaal tijdens het volleybaltoernooi van de Ring Ommelanden in Oldekerk. Ze streden tegen 15 andere teams en zijn geëindigd op een mooie derde plek! Bedankt voor het support deze avond!

Van de Struunders

Hoewel het jaar 2024 met mooie activiteiten is begonnen, moeten we helaas ook afscheid nemen van Struunder Monique. Ze heeft vanaf het begin geholpen, omdat haar hart bij Jezus en Siddeburen lag, maar ze woonde al een tijdje met haar man in Groningen. We zijn haar enorm dankbaar voor alles wat zij heeft bijgedragen aan het team en aan het werk van God in Siddeburen en zijn erg blij dat ze voor ons zal blijven bidden!

De **Gezellige avond met film** stond in februari in het teken van het bedanken van medestruunders: mensen die regelmatig een actieve bijdrage leveren aan de activiteiten binnen Struunders. We zijn zo blij met hen! Helaas waren er velen ziek/afwezig. We hopen hen persoonlijk te bedanken de komende tijd en bidden voor herstel voor alle (mede-)Struunders! Op 15 maart krijgen we bezoek van jeugd uit Rouveen. Neem dus gerust andere jeugdigen mee, dat zal deze avond extra geslaagd maken.

Op vrijdag 2 februari mochten we **Strunen op school** bij de kinderen uit groep 1 en 2. Beide klassen hebben gehoord over de wijze man die zijn huis op steen bouwde en de dwaze man die zijn huis op zand bouwde. Dat laatste ging niet goed. Het ging stormen en het huis stortte in met een plof! De steen is als God. Op Hem kun je bouwen en Hij zal voor je zorgen. De kinderen hebben dit zien gebeuren toen we een huis op steen en zand hebben gezet en er water overheen goten. We hebben gezongen en zelf een huis gebouwd op zand of steen als knutselwerkje. De kinderen kozen heel verstandig bijna allemaal voor steen! Het was een geslaagd bezoekje.

Heeft u geholpen een beetje liefde te verspreiden in het dorp door het hart op te hangen tijdens de **Valentijnsactie**? Met hulp van verschillende mensen (daarvoor hartelijk dank!) hebben we binnen de viaducten vrijwel ieder huis van een hart kunnen voorzien. Ook buiten de viaducten zijn nog enkele harten bezorgd. In ieder geval hebben al deze mensen een portie liefde ontvangen en we hebben gezien dat mensen dit ook wilden delen. Misschien heeft u ook een hart zien hangen? De reacties waren: 'geweldig', 'meteen opgehangen', 'hartverwarmend' en 'verrassend'.

Collectemunten

Om het de kerkgangers gemakkelijker te maken kleingeld beschikbaar te hebben voor de collecten in de dienst, zijn wij in het verleden begonnen met collectebonnen. Om praktische redenen is in 2006 overgestapt van collectebonnen naar collectemunten. Deze achtkantige munten waren er in de waarden van € 0,50 (kleur blauw) en € 1,00 (kleur oranje).

We hadden daarvan 3000 blauwe munten in voorraad en 1000 oranje munten. In de loop van de tijd blijkt dat steeds meer mensen liever collectemunten van € 1,00 aanschaffen, dan van € 0,50.

Steeds vaker kwam het daardoor voor dat er niet voldoende waren.

We hebben daarom besloten om er 1000 oranje munten van € 1,00 bij te bestellen en tevens 1000 groene munten van € 2,00.

De mogelijkheid om deze munten aan te schaffen blijft gelijk. U maakt een bedrag over een van de twee bankrekeningen van het college van kerkrentmeesters onder vermelding van de soort munten die u wenst en ze worden zo spoedig bij u bezorgd. Het voordeel van collectemunten is dat zij, in tegenstelling tot contant geld in de collectezak, aftrekbaar zijn als gift bij uw aangifte voor de belastingdienst.

Het college van kerkrentmeesters.

Giften ontvangen voor de kapel in Tjuchem

Januari € 10

Alle gevers, hartelijk bedankt.

Bestuur Stichting Instandhouding kapel Tjuchem-Steendam

Opbrengst collecten

Er wordt wel regelmatig gevraagd waarvoor en hoe er gegeven kan worden. Als u wilt geven voor collecte voor de kerk dan kunt u een bedrag overmaken op bankrekening:

**NL18 RABO 0359 0032 30 of
NL66 INGB 0000 9653 40**

t.n.v. Kerkvoogdij Hervormde gemeente Siddeburen.

Wilt u geld overmaken voor collecten van de diaconie dan kunt u een bedrag overmaken op bankrekening:

**NL77 RABO 0359 0151 66 of
NL23 INGB 0001 2779 69**

t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Siddeburen.

Graag onder vermelding: Bestemd voor de collecten.



Collecten:

21/01	Kerk	€ 24,20
	Diaconie	€ 29,80
	Kerk	€ 20,80
21/01	Tjuchem	€ 104,10
28/01	Kerk	€ 34,60
	Diaconie	€ 51,20
	Kerk	€ 27,65
	Ufkenshuis	€ 45,90
28/01	Tjuchem	€ 94,50
04/02	Kerk	€ 43,60
	Diaconie	€ 20,60
	Kerk	€ 23,30
04/02	Tjuchem	€ 123,70
11/02	Avondmaalscollecte	€ 74,60
	Diaconie	€ 39,25
	Kerk	€ 37,45
11/02	Tjuchem	€ 116,60

Voor de collecten via GIVT:

via de bank:	07/01	F.I.P.	€ 35,00
	14/01	Kerk (U)	€ 9,50
		Diaconie	€ 22,00
		Kerk	€ 21,00
		Tjuchem	€ 2,50
	21/01	Kerk (U)	€ 9,50
		Diaconie	€ 9,50
		Kerk	€ 8,50
	28/01	Kerk (U)	€ 18,83
		Diaconie	€ 25,83
		Kerk	€ 17,83

Giften:

voor de klepel:

via de bank:	1	x	16,00	=	€	16,00
	2	x	20,00	=	€	40,00
	2	x	30,00	=	€	60,00
	1	x	200,00	=	€	<u>200,00</u>
					€	316,00

Totaal giften voor de Klepel over het jaar 2023: **€ 2.883,00**

voor de eindejaarscollecte:

via de bank	1	x	50,00	=	€	50,00
-------------	---	---	-------	---	---	-------

Totaal giften voor de eindejaarscollecte 2023: **€ 715,00**

voor de avonddiensten in Tjuchem:

via de bank:	1	x	25,00	=	€	25,00
--------------	---	---	-------	---	---	-------

voor De Struunders:

via de bank:	1	x	15,00	=	€	15,00
	1	x	500,00	=	€	<u>500,00</u>
					€	615,00

ALLE GEVERS EN GEEFSTERS HARTELIJK DANK!

Kerkelijke adressen

Hervormde Kerk Siddeburen

Hoofdweg 124, Siddeburen

Koster:

W.R. Tamminga

Oudeweg 100, 9628 CH Siddeburen

Telefoon (uitsluitend in noodgevallen) :

06 - 40 50 35 63

Tel. 0598 432148

E-mail: info@tammingamachines.nl

Hervormde Kapel Tjuchem

Hoofdweg 37, Tjuchem

Koster:

H.B. Bierma

Kiekendief 25, 9628 ET Siddeburen

Tel. 0598 432672

Gebouw De Viskenij

Viskenijlaan 2, 9628 AZ Siddeburen

Beheerster:

Mevr. C. Huesken

Viskenijlaan 4, 9628 AZ Siddeburen

Tel. 06 - 25287988

E-mail: viskenij@gmail.com

Beschikbaar voor diverse activiteiten:

DE VISKENIJ

Als ontmoetingsplaats voor bijvoorbeeld:

- het vieren van een verjaardag
- het houden van een spelavond
- het geven van een receptie in besloten kring

Voor informatie en inlichtingen m.b.t. mogelijkheden en tarieven:

Carolien Huesken
Viskenijlaan 4
9628 AZ Siddeburen
tel. 06- 25287988
E-mail: viskenij@gmail.com

KERKELIJKE ADRESSEN

Bankrekeningen van het college van Kerkrentmeesters:

- NL18 RABO 0359 0032 30 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. gem. Siddeburen
- NL66 INGB 0000 9653 40 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. gem. Siddeburen

*Collectemunten: Deze zijn er van € 0,50, € 1,00 en van € 2,00.
Alleen te bestellen door overmaking op één van de twee bovengenoemde bankrekeningen t.n.v. de kerkvoogdij, onder vermelding hoeveel munten u van welke soort wilt ontvangen. Na ontvangst van het bedrag zullen de munten zo spoedig mogelijk bij u worden thuis bezorgd.*

Bankrekeningen Diaconie:

- NL77 RABO 0359 0151 66 t.n.v. Diaconie
- NL23 INGB 0001 2779 69 t.n.v. Diaconie

Overige bankrekeningen:

- NL59 RABO 0344 5829 57 Stichting De Viskenij, Siddeburen.
- NL68 RABO 0359 4140 95 St. Instandhouding Hervormde Kapel Tjuchem.
- NL70 INGB 0003 4632 12 Kerkvoogdij Herv. Gem. Boekentafel
- NL59 RABO 0359 0095 73 Kerkvoogdij Herv. Gem. Begraafplaats

Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging

Voorzitters:

R. Bosker-Jager Tel. 06 83596896

Reint Dijkemastraat 15, Siddeburen

I. Keijzer-Bokestijn Tel. 06 22293279

Oudeweg 95, Siddeburen

Secretaresse:

J. Oostland - Meijer Tel. 0598 431800

Oudeweg 73, Siddeburen

Eerstvolgende vergadering:

20 maart om 14:00 uur
Korte paasviering onderleiding van
Ds. Ernst Leeftink Balkbrug