

Digitale
versie

46^e jaargang nr. 9

NOVEMBER 2024

Maandblad



Hervormde Gemeente Siddeburen - Steendam - Tjuchem



KERKELIJKE ADRESSEN

Voorganger:

Ds. C.G. op 't Hof
Hoofdweg 166K,
9628 CT Siddeburen

Tel. 0598 722109
Mobiel: 06 27138435
E-mail: cgophof@outlook.com

Scribaat:

Mw. G.I. van Weerden
Vloedweg 28,
9628 BM Siddeburen

Tel. 0598 432739
Mobiel: 06 24462445
E-mail: g.i.van.weerden@home.nl

Ouderlingen:

F.S.M. Langeveld
Hoofdweg 187, Siddeburen

Tel. 0598 432344

Diakenen:

Mw. M. Kuipers-Boelens
Oudeweg 138, Siddeburen
Mw. A.T. Ruiters-Korf
Damsterweg 28, Siddeburen
Mw. A. Vriend-Groot
Patrijs 19, Siddeburen

Tel. 06-22586972

Tel. 0598 432173

Tel. 0598 431670

Ouderlingen-kerkrentmeesters:

G.B. Blaauw
Oosterweren 1, Wagenborgen
J.O. Bosman
Hoofdweg 89, Siddeburen

Tel. 0596 541413

Tel. 0598 431555



Inhoud

Overwegen – Sint Maarten	4
Kerkdiensten Tjuchem	6
Samenkomsten in het ufkenshuis	6
Kerkdiensten in Siddeburen en Tjuchem	7
Uitzending van de kerkdiensten, rechtstreeks of achteraf	8
Oppas	8
Kids Bijbel Club	8
20+groep	8
Berichten uit de gemeente	9
Bloemengroet	10
Dankdag 6 november	10
Eeuwigheidszondag 24 november	10
Verjaardagen en huwelijksjubilea	11
Bezoek uit Hongarije	12
Optreden zanggroep de Pelikaan	12
Koster kerk	13
Beleidsplan 2024	13
Verslag kerkenraadsvergadering	14
Ontmoetingsmiddag Stichting HOE	15
Dominee in actie	16
Uitnodiging	17
Gedicht	18
Ontmoetingsdag Classis Groningen-Drenthe	19
IZB Toerustingsdag	21
Najaar arrangement de Herberg	22
Kleurplaat	23
Update versterking Kapel Tjuchem	24
Giften ontvangen Kapel Tjuchem	24
Van de Struunders	25
Opbrengst collecten	27
Kerkelijke adressen	30

Uw kopij voor de Klepel van december 2024 graag uiterlijk **13 november 2024** inzenden door te mailen naar: klepel.kopij@gmail.com of in te leveren aan de Hoofdweg 89 in Siddeburen.

De Klepel december verschijnt rond 1 december 2024.

Volgende inleverdata:
- Januari 2025 uiterlijk inzenden op 18 december 2024

Overwegen - Sint Maarten

11 november, Sint-Maarten! Het feest voor ieder kind!

Liedjes zingen en heel veel aandacht en lekkers krijgen...

Waar komt dat feest eigenlijk vandaan?

Maarten was een christen uit de 4e eeuw. Ruim 1600 jaar geleden dus. Geboren in Hongarije. Over hem wordt het volgende verhaal verteld:

Op een koude winterse dag moest hij op pad. Dus hij had zijn goede warme winterjas omgeslagen. Hij kwam aan bij de stadspoort van Amiens. En daar zag hij een arm iemand die helemaal verkleumd was door de kou. Hij bedacht zich niet en sneed zijn eigen dure mooie warme jas doormidden en sloeg die als een warme deken om die arme heen...

Die nacht droomde hij vervolgens dat hij Jezus zag, die die halve mantel droeg, waarbij herinnerd werd aan de woorden uit Matteüs 25: "Ik was naakt en jullie kleedden Mij" (vers 36) en: "zoals je dat voor een van mijn geringste broeders of zusters hebt gedaan, hebt je het voor Mij gedaan" (vers 40).

Maarten werd een voorbeeld voor veel andere mensen en bleef de nadruk leggen op een eenvoudig leven zodat je veel kon weggeven. In het jaar 397 stierf hij als bisschop van de Franse stad Tours. Daar werd hij op 11 november begraven. En vandaar dat we ter nagedachtenis aan het inspirerende voorbeeld van deze Maarten van Tours op de vaak koude 11 november nog steeds oefenen in het ruimhartig uitdelen van barmhartigheid. Hoe vier jij Sint-Maarten?

In het nieuwe liedboek is er een lied over Sint-Maarten opgenomen, lied 744:

*Sint Maarten, strijdbaar man
en wijs in 't ware weten,
zo hoog te paard gezeten,
heeft liefde uitgemeten
als edelman.*

*Sint Maarten, strijdbaar man,
in alle eenvoud levend,
zichzelf in goedheid gevend,
naar recht en waarheid strevend
als dienstbaar man.*

*Sint Maarten, strijdbaar man,
gehoorzaam en bewogen,
vervuld van mededogen,
zichzelve niet verhogend
als eerbaar man.*

*Sint Maarten, strijdbaar man,
genezer en bezweerder
en liefdevol beheerder
van wat het woord hem leerde:
gelovig man*

*Sint Maarten, strijdbaar man,
in waken en in dromen
had hij een stem vernomen
dat 't rijk van God zou komen:
goedheiligman.*

Lezen: Matteüs 25: 31-46

Ds. C.G. op 't Hof

*Schildering van Sint-Maarten in de
Martinikerk in Groningen (ca. 1480)*





Contact met de predikant

Graag ga ik met u in gesprek. Zijn er zorgen? Is er vreugde? Heb je vragen over geloven? Over God? Over het leven? Schroom niet om contact met me op te nemen:

Ds. C.G. (Gerco) op 't Hof / 0598-722109 / 06-27138435 / cgophof@outlook.com

Kerkdiensten Tjuchem

Vanwege de versterking van de kerk in Tjuchem, worden de zondagavonddiensten voorlopig gehouden in Dorpshuis de Plaaisterplaats aan Hoofdweg 65A in Tjuchem, dat is bij de tennisbanen en ijsbaan. Elke zondagavond is daar om 19.00u een leerzame kerkdienst. Afwisselend gaat er een gastpredikant of onze eigen predikant voor. Als onze predikant voorgaat gaat het deze maanden over het Onze Vader en wat we daarvan met behulp van Heidelbergse-Catechismus.nl kunnen leren voor ons bidden. Op 3 november is dat het gebed 'Uw Koninkrijk kome'. Op de laatste zondagavond van de maand, 24 november, is er koffiedrinken na de dienst. Elke zondagavond van harte welkom.



Samenkomsten in het Ufkenshuis

In het Ufkenshuis is er op zondagavond elke veertien dagen om 19.00u een kerkdienst. Die is op uitdrukkelijk verzoek van het bestuur van het Ufkenshuis alleen toegankelijk voor bewoners van het Ufkenshuis. Mensen van buiten het Ufkenshuis die toch graag een avonddienst in informele setting willen bijwonen, kunnen terecht in Tjuchem.

- Zondagavond 10 november is de dienst onder verantwoordelijkheid van de Protestantse gemeenten Slochteren en de Woldkerken.
- Zondagavond 24 november is de dienst onder verantwoordelijkheid van de Hervormde kerk Siddeburen.

Kerkdiensten in Siddeburen en Tjuchem

November

Zondag 3 november: 09.30 uur Ds. G.D. Hoff – Rhenen

Koffiedrinken na afloop van de dienst in de Viskerij

collecte bestemd voor: Kerk

Tjuchem: 19.00 uur Ds. C.G. Op 't Hof

collecte bestemd voor: Kerkenwerk Tjuchem

Woensdag 6 november: 19:00 uur ds. G.J. Weessies

Dankdag

collecte bestemd voor: Dankdagcollecte

Zondag 10 november: 09.30 uur Predikant uit Hongarije

collecte bestemd voor: Kerk

Tjuchem: 19:00 uur ds. F. Pierik - Drachten

collecte bestemd voor: Kerkenwerk Tjuchem

Zondag 17 november: 9.30 uur Ds. C. v. Dis - Nieuwegein

collecte bestemd voor: Kerk

Tjuchem: 19:00 uur Ds. C. v. Dis - Nieuwegein

collecte bestemd voor: Kerkenwerk Tjuchem

Zondag 24 november: 9.30 uur Ds. C.G. Op 't Hof

In Memoriam

Koffiedrinken na afloop van de dienst in de Viskerij

collecte bestemd voor: Fonds Instandhouding Predikantsplaats

Tjuchem: 19:00 uur ds. J. Viergever - Oostwold

collecte bestemd voor: Kerkenwerk

Uitzending van de kerkdiensten, rechtstreeks of achteraf

Wilt u de kerkdienst op zondag om 9.30 uur rechtstreeks via internet meemaken? Ga naar de website "Hervormd Siddeburen". Rechts op deze pagina kunt u de betreffende dienst aanklikken. Wilt u een kerkdienst op een ander moment bekijken? Ga naar de website "Hervormd Siddeburen", klik op "kerkdienst algemeen", daarna klikt u op "kerkdienst afgelopen periode", vervolgens op de gewenste dienst.

Oppas

Op 3 en 24 november is er oppas in de Viskenij vanaf 9.15 uur. Wil je gebruik maken van de kinderoppas? Graag de zaterdag voorafgaand aan de oppasdienst bellen met Marjan, 0598-431555/06-23509480.

Kids Bijbel Club

Ongeveer om de week is er op zondagmorgen om 11.00u Kids Bijbel Club in de Viskenij. De Kids Bijbel Club (voorheen zondagsschool) wordt gegeven vanuit de gezamenlijke kerken. Alle kinderen in de basisschoolleeftijd, niet-kerkelijk en kerkelijk, zijn van harte welkom! Dus nodig je kinderen, kleinkinderen of buurkinderen gerust uit om mee te doen. Deze maand is het op **10 en 24 november**. Op 10 november gaat het over Rachab die spionnen verstoppt. Op 24 november gaat het over de muren van Jericho.

**Kids
Bijbel
Club**
Samen de bijbel ontdekken

Op een speelse manier samen de bijbel ontdekken door te luisteren, zingen, spelen en knutselen.



20+groep

Om de week komen we met een groepje twintigers en dertigers op woensdagavond bij elkaar en gaan we met elkaar in gesprek over het leven, geloven en de Bijbel. Ben jij twintiger/dertiger? Van harte welkom om mee te doen. Of weet je iemand? Nodig diegene uit. Deze maand op **13 en 27 november** om halfacht in de Viskenij.



Berichten uit de gemeente!



Gemeenteleden die elders verblijven

Dhr. K.B. Brons, Vliethoven, 't Loug A1, Zwet 9, 9932 AA Delfzijl.

Mw. F.T. Danhof-van Gijssel, BetingeStaete, Ede Staalstraat 1, 9933 KJ Delfzijl

Mw. D. Fledderman-van der Laan, Vliethoven, Afdeling Kwelder, kamer 5,
Zwet 9, 9932 AA Delfzijl.

Bedankje

Hartelijk dank voor het medeleven,
de bloemen, het delen van herinneringen
en de vele lieve brieven en kaarten
die wij mochten ontvangen
na het overlijden van onze vader en opa

Sietze Heersema

Helaas is het voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken.
Daarom laten wij u op deze manier weten dat uw warmte, troost en
betrokkenheid ons heel goed hebben gedaan.

Kinderen en kleinkinderen

Bedankje

Graag willen wij iedereen van harte bedanken voor de felicitaties, kaarten en
bloemen die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 50-jarig
huwelijksjubileum.

Een hartelijke groet, Harry en Ineke van der Mark

Denkt u eraan dergelijke berichten door te geven bij de redactie?

Bloemengroet

8-9-2024	Mevr. v.d. Tuin-Kamminga	Poststraat
15-9-2024	Mevr. Dik	Hoofdweg
22-9-2024	Maaïke	
29-9-2024	Mevr. Wieringa-Heineman	Reint Dijkemastraat

Dankdag voor gewas en arbeid 6 november



Elke eerste woensdag van november is de nationale dankdag voor gewas en arbeid. Deze dag is al eeuwen geleden door de overheid samen met de kerk in het leven geroepen. Een dag om God de Schepper en Herschepper te danken voor de oogst. 's Avonds hebben we een dankdienst met de gezamenlijke kerken waarin de predikant van de gereformeerde kerk, ds. G.J. Weessies voor gaat. Locatie: hervormde kerk Siddeburen.

Eeuwigheidszondag 24 november



Zondag 24 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het kerkelijk jaar begint altijd met Advent waarna we de heilsfeiten Kerst, Pasen en Pinksteren vieren. Elk jaar worden we zo bepaald bij de ontvouwing van Gods reddingsplan voor deze wereld. Na Pinksteren ging het Evangelie de wereld over. Maar daarmee is Gods ingrijpen nog niet afgelopen. We zien uit naar Gods komst en de komst van de nieuwe hemel en aarde waar vrede heerst. De laatste zondagen van het kerkelijk jaar worden we daarbij bepaald. Op de laatste zondag herdenken we de mensen die in het afgelopen jaar zijn heengegaan. Zij zijn al in de eeuwigheid. We noemen in de ochtenddienst hun namen ter herdenking. De familie en geliefden zijn van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Om zo samen het verdriet en gemis te dragen en bij God te brengen. Na de dienst is er gelegenheid in de Viskerij om elkaar te ontmoeten.

Verjaardagen en huwelijksjubilea

November

05 nov.	Mevr. E. Boerema Hoofdweg 59, 9627 PB Hellum	78 jaar
12 nov.	Dhr. D. Luining Kerklaan 20A, 9628 AV Siddeburen	84 jaar
20 nov.	Dhr. D.J. van Tongeren Gockingalaan 56, 9635 BE Noordbroek	85 jaar
25 nov.	Mevr. H. Moedt-Blik Schoollaan 16, 9628 AJ Siddeburen	85 jaar
27 nov.	Mevr. L. Grozema-Hassing Noorderholt 35, 9628 BV Siddeburen	81 jaar

Alle jarigen en allen die deze maand hun huwelijksjubileum vieren:



VAN HARTE GEFELICITEERD!



Gemeenteleden die de leeftijd van 75 jaar bereiken, worden in de Klepel vermeld. Als u daar bezwaar tegen hebt, laat het ons dan even weten.

Bezoek uit Hongarije op 10 november

Al eeuwenlang is er veel contact tussen Hongaarse en Nederlandse theologen. Google maar eens op Hongaarse predikanten in combinatie met Michiel de Ruyter. Vorig jaar ben ik met een aantal predikanten op uitwisselingsbezoek geweest bij een studieconferentie van de hervormde kerk in Hongarije. In het kerkblad van juli-augustus 2023 heb ik daarover geschreven. Dit jaar hopen we een aantal predikanten uit Hongarije in Nederland te ontvangen! Op zondagmorgen 10 november hoopt een predikant uit Hongarije bij ons in Siddeburen voor te gaan. Dat belooft een boeiende ontmoeting te worden met een broeder uit een heel ander deel van Europa. Na de dienst zal er ook koffiedrinken zijn in de Viskenij zodat u de gelegenheid hebt om deze predikant te ontmoeten en uw vragen te stellen over de kerk in Hongarije en zijn werk daar. We hopen op een bemoedigende ontmoeting waarin we als broeders en zusters uit verschillende culturen van elkaar kunnen leren hoe we samen Jezus volgen.



Optreden zanggroep de Pelikaan

Zanggroep de Pelikaan zal op vrijdagavond 8 november as. een optreden verzorgen in onze kerk. Zanggroep de Pelikaan uit Appingedam is een initiatief van haar dirigent Hans Sebastiaan. Hij ontdekte, dat mensen met een verstandelijke beperking met al hun kwaliteiten ook heel goed kunnen zingen. Wilt u hier ook getuige van zijn? U bent vanaf 19.15 uur (het optreden begint om 19.30 uur) van harte welkom op 8 november as. in de Hervormde kerk.

Koster kerk

Onlangs gaf Willem Tamminga te kennen per 1 januari 2025 te willen stoppen met het kosterschap in onze kerk.

Willem heeft vele jaren (ongeveer 20 jaar) gezorgd, dat op zondagmorgen de deur van de kerk open was, de lampen en de kaarsen branden, etc. etc. Ook heeft hij menig gastpredikant voorzien van koffie en koek, kortom was hij gastheer van de kerkbezoekers en de predikanten.

Namens iedereen, willen wij Willem dan ook heel hartelijk bedanken voor de goede zorgen gedurende al deze jaren!

Wie zou deze mooie taak willen overnemen per 1 januari as.?

Voor aanmelding en/of vragen kunt U/jij contact opnemen met ondergetekende, tel. 0611853820.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Jan Onne Bosman

Beleidsplan 2024

De kerkenraad heeft in een aparte vergadering op 27 augustus jl. het beleidsplan besproken en aangepast. De aanpassingen zijn uitsluitend tekstuele wijzigingen.

Het aangepaste beleidsplan staat inmiddels op de website (organisatie/kerkenraad).

Als u een papieren exemplaar van het beleidsplan wilt, kunt u dit aanvragen bij de scriba (tel. 0598-432739/06-24462445).

Aan de gemeente wordt nu gelegenheid gegeven om op deze aanpassingen te reageren. Opmerkingen en/of vragen naar aanleiding van dit beleidsplan kunnen voor 1 december 2024 worden ingediend bij de scriba.

Aan de hand van deze opmerkingen zal de kerkenraad vervolgens het beleidsplan definitief vaststellen.

Namens de kerkenraad,
Grieteke van Weerden, scriba

Verslag kerkenraadsvergadering

9 juli 2024

Ouderling-kerkrentmeester Bosman is voorzitter. Hij leest Gen.39:1-7 met een overdenking en gaat vervolgens voor in gebed.

Aansluitend wordt gezongen Ps. 143: 8,9

Bij de toerusting wordt gesproken over de viering van het Avondmaal.

Bij de mededelingen geeft diaken Kuipers aan dat zij, na een periode van ziekte, vanaf zondag weer meedraait in de diensten van de diaconie.

Ouderling-kerkrentmeester Bosman meldt dat er een nieuwe vrijwilliger is op de begraafplaats.

Vanuit het moderamen wordt aangegeven dat de kerkenraadsvergadering van 23 juli komt te vervallen.

Ouderling Langeveld meldt namens de Struunders dat de Struunders een bezoek aan de school hebben gebracht. Binnenkort komt er een Bijbel-vakantiedag. In augustus gaan de Struunders op bezoek in Amerongen.

De predikant geeft aan dat er bijbels zijn overhandigd aan groep 8 van de lagere school. Deze bijbels zijn aangeboden door de beide kerken van Siddeburen.

Op 12 augustus komt een zendeling uit Japan bij onze gemeente op bezoek.

De kerkenraad bespreekt de viering van het Avondmaal. Mogelijk kan er in de werkwijze wat gewijzigd worden. De diaken besluiten dit met de ouderling te bekijken en een eerstvolgende keer te gaan proefdraaien. Daarna kan tot een definitief besluit worden gekomen.

Er ligt een voorstel tot wijziging van de kerkordeordinanties. De kerkenraad gaat hiermee akkoord.

De begroting van de diaconie voor 2024 wordt vastgesteld.

De mutaties in het ledenbestand worden besproken.

De kerkenraad besluit om, als er koffiedrinken is in Tjuchem, uitsluitend een collecte in de dienst te houden.

De kerkenraad besluit om ouderling-kerkrentmeester Bosman te machtigen de verlenging van de E-herkenning namens de gemeente af te handelen.

Diaken Vriend sluit de vergadering met dankgebed.

Ontmoetingsmiddag Stichting HOE

8 oktober 2024

Dinsdag 8 oktober heeft Marleen 't Hart van Stichting HOE (Hulp Oost-Europa) een presentatie gegeven op onze Ontmoetingsmiddag over onderwijs aan Romakinderen in West-Oekraïne.

In een aantal dorpen in West-Oekraïne zijn, samen met de Hongaarse Hervormde Kerk in Oekraïne, scholen voor Romakinderen opgezet. Deze scholen zijn van groot belang voor de integratie van de Roma in de maatschappij. Romakinderen mogen wel naar staatsscholen, maar ze worden daar, door zowel leerlingen als leraren, niet geaccepteerd. Ze worden gediscrimineerd: ze zouden dom en lui zijn, stinken en stelen. Om deze situatie te veranderen en de jarenlange patronen te doorbreken, is onderwijs van cruciaal belang. Kinderen van 3 tot 11 jaar krijgen er (Bijbels) onderwijs en elke dag een maaltijd. Daarnaast is er volop aandacht voor sociale vaardigheden en hygiëne. Wanneer de kinderen deze school met succes doorlopen hebben, zijn ze er klaar voor om in te stromen in groep 6 van de staatschool.

Om u vast een beeld te schetsen vertellen we u graag iets over Dzemre:

Dzemre is een zesjarig meisje uit een Romagezin in de Unterkarpaten, West-Oekraïne. Ze zit op de kleuterschool en kan goed leren. 's Ochtends als ze op school komt wast ze eerst haar handen. Dan begint de schooldag, met eerst een vertelling uit de Bijbel. Daarna wordt er wat gedronken en fruit gegeten, dat vindt ze heerlijk. Na de schrijfles mag haar klas naar buiten om te spelen, daarna nog de tekenles en de warme lunch. Dan moet ze ook haar tanden poetsen, dat was ze niet gewend, maar intussen poetst ze thuis ook haar tanden.

's Middags is er voor haar geen school, dan komen de grotere kinderen, die gaan daar huiswerk maken. Aangezien de school maar uit één klaslokaal bestaat, wordt het op deze manier ingedeeld. Sinds de school in het dorp is, zijn haar broers en zussen er ook naar toe gegaan. Haar oudste zus wil nu zelf juf worden. Hun ouders hoeven niet voor de school te betalen. In de koude winter krijgt ze van school ook kleding, zoals sokken en een jas en trui.

Door de oorlogssituatie is het openhouden van de scholen een grote uitdaging geworden, we zijn dankbaar dat het personeel er nog steeds is en dat ze niet gevlucht zijn. Ouders van de kinderen hebben vanuit hun overlevingsmodus op dit moment weinig oog voor hun kinderen, Daarom zijn de schooltjes nog meer

plekken geworden waar de kinderen gezien worden, waar er aandacht is voor hun, vaak schrijnende, verhalen. De prijzen van voedsel en verwarming zijn door de oorlog enorm gestegen. Ook daardoor is het nog dringender geworden om voldoende financiën te hebben om de scholen open te kunnen houden zodat ze de veilige warme plek kunnen zijn én blijven voor Romakinderen.

Kortom, om de integratie van Roma in de maatschappij te bereiken, is het noodzakelijk dat het voortbestaan van de schooltjes op langere termijn verzekerd wordt. Open uw/jullie hart: Bid en zo mogelijk geef! Van harte aanbevolen.
rekening: NL 84 INGB 0000 0088 87 t.n.v. Stichting HULP Oost-Europa, Barneveld.

Het mooie bedrag van €257 (collecte OM 8/10 en uitgangscollecte 13 oktober jl.) mochten we reeds overmaken. Namens de Stichting HOE bedanken wij alle gevers heel hartelijk!

Dominee in actie

Op 30 september 2024 was er een grote stroomstoring in gemeente Midden Groningen en zelfs daarbuiten. Daardoor werkten de liften ook niet meer en kwam mevrouw Hoekstra samen met mevrouw Vriend vast te zitten in de lift van het Ufkenshuis. De brandweer werd gebeld en gelukkig was er onder de brandweermannen een vertrouwd gezicht om hen te kunnen helpen.



Uitnodiging

Komt u ook naar de **ontmoetingsmiddag** van de Hervormde gemeente Siddeburen, Tjuchem en Steendam? Iedereen, jong of oud, is van harte welkom en neem gerust iemand mee.

Onder het genot van een kop koffie of thee kunt u gezellig even bijpraten, gaan we samen zingen, luisteren en genieten van een presentatie.



Inloop vanaf 14.00 uur * Aanvang 14.30 uur * Locatie: De Viskenij

12 november 2024

Dhr. Douwe Jansen, redacteur en ambassadeur van het Elisabeth magazine, vertelt over “Verhalen uit het leven gegrepen”.

Volgende datum voor de ontmoetingsmiddag is:

17 december 2024: Kerstviering

Hartelijke groet namens de commissie,
Annie Vriend, Ans Ruiten,
Ineke van der Mark en Marjolein Kuipers

Gedicht – Opwekking 769

*Kom, vestig uw gezag
Wees Koning in ons hart
Herstel uw beeld in ons
Onthul uw doel met ons
Ontsteek de vlam van hoop opnieuw
Een laaiend vuur in onze ziel
Stort uw Geest uit,
Laat uw kracht weer zien
Wij zijn uw kerk
Heer, maak ons sterk in U*

*Wij dorsten naar uw rijk
En uw gerechtigheid
U schakelt ons nu in
En geeft ons leven zin
Gevangen harten worden vrij
Verlagen mensen troosten wij
Zelfs de blinden zien uw heerschappij
Wij zijn uw kerk
Hoor ons gebed en kom!*

*Bouw uw koninkrijk
Zet het kwaad te kijk
Toon uw sterke hand
Kom, herstel ons land
Vul uw kerk met vuur
Win dit volk terug
Heer, dat bidden wij
Tot uw koninkrijk
Verschijnt*

*Uw ongetemde kracht
Verslaat de helse macht
Uw ongekende pracht
Vernieuwt en sterkt ons hart
Wij zijn voor zoveel meer gemaakt
Leer ons te doen wat U ons vraagt
Vol van Jezus' liefde en zijn kracht
Wij zijn uw kerk
Heer, doe uw werk door ons!*



Ontmoetingsdag Classis Groningen-Drenthe 9 november: Nieuwe perspectieven!

Wat is de toekomst van de kerk? Als we daarover nadenken, kunnen we weleens moedeloos worden. Ds. A. van der Deijl ervoer dat ook, maar vond ook hoopvolle nieuwe perspectieven. Daar gaan we mee aan de slag. Op 9 november 2024 komen we voor het eerst bij elkaar als gemeenteleden, kerkenraadsleden en pastores van de Classis Groningen-Drenthe voor een ontmoetingsdag. Kom kennismaken, leren en ontdekken in Beilen!

Wat gaan we doen?

Van der Deijl vertelt over zijn boek *De toekomst van de kerk*. Hij rouwde om de krimp van de kerk en vroeg zich af of de samenleving wel zonder de kerk kan. Zeven plannen konden de kerk niet redden – maar daar stopte Aarnoud niet... Na zijn lezing gaan vier sprekers met hem in gesprek over initiatieven in Drenthe en Groningen.

Na een lunch (met ruim vegetarische opties) volgen twee rondes met workshops:

1. **Aarnoud van der Deijl: Toekomstperspectieven**

Aan de slag met vier essentiële onderdelen van kerkelijk leven

2. **Gemeentebegeleider Evelien Vrolijk: Samenwerken in de regio**

Hoe vindt je draagvlak voor samenwerken in de regio? In gesprek!

3. **Buurtpastor Ruth Pruis: Buiten de lijntjes**

Creatief ruimte voor kerkelijk leven ontdekken

4. **Diaconaal consulent Inge Huisman: Hoe kun jij diaconaal present zijn?**

Doen wat je kunt van diaconaal platform tot een luisterend oor

5. **Regiopredikant Heleen Maat en gemeentepredikant Raymond Poede:
Theologische visievorming**

Zo werkt het versterkend voor de plaatselijke context

Maar ik ga liever creatief bezig...

Op de ontmoetingsdag is er de hele dag kliederkerk voor jong en oud, leek en predikant. Verzorgd door het team van pioniersplek Overstag (Lewenborg, Groningen) en classispredikant ds. Ellen Peersmann.

Door de hele kerk zijn er ontdekplekken zodat niemand zich een moment hoeft te vervelen. Neem dus vooral ook de kinderen mee!

Locatie: Pauluskerk, Witte Valkenstraat 4, 9411 LG Beilen

Anmelden kan via: www.classisgroningendrenthe.nl

Vragen: scriba@classisgroningendrenthe.nl

Programma:

Doorlopend: Kliederkerk

9:30-10:00 Inloop met koffie/thee en taart

10:00-10:20 Welkom en korte viering

10:20-11:00 Lezing door Aarnoud over zijn boek De toekomst van de kerk

11:00-11:45 Reactie door sprekers

12:00-13:00 Lunch

13:00-13:45 Ronde 1 workshop

13:45-14:15 Pauze

14:15-15:00 Ronde 2 workshop

15:00-15:15 Afsluiting



Protestantse Kerk
Classis Groningen-Drenthe

IZB-Toerustingsdag ‘Op het spoor komen’

16 november 2024

AMERSFOORT – Hoe kom je de missionaire roeping van jouw gemeente op het spoor? Wat is de betekenis van de kerk in jouw dorp, of in de wijk waar het kerkgebouw staat? Over die vragen organiseert de IZB op 16 november een Toerustingsdag voor iedereen met hart voor missionair werk.

De dag is bedoeld voor missionaire commissies, kerkenraadsleden, kerkelijk werkers, predikanten en individuele gemeenteleden die graag missionair actief zijn of willen worden maar niet precies weten hoe ze daarin verder komen. De IZB biedt in workshops expertise aan voor uiteenlopende situaties. Agnes van Haaften, teamleider Gemeentecontact en –advies bij de IZB hoopt dat gemeenteleden elkaar meenemen, om daarna samen aan de slag te gaan in hun eigen kerk. ‘Je kunt de vragen uit jouw gemeente meenemen. Daar kunnen we dan over doorpraten. En als je samen bent, kun je gemakkelijker de vertaalslag maken naar de kerk in je eigen woonplaats.’

Navolging in de praktijk

Je kunt je gedurende de dag ook oriënteren op de verschillende begeleidingsmogelijkheden van de IZB. Zo zijn er workshops voor teams uit kerken die het IZB-Focustraject volgen. Dat is een missionair toerustingstraject van de IZB, gericht op de vraag wat de navolging van Christus in de praktijk betekent. Er zijn inmiddels varianten ontwikkeld voor kortere trajecten, en in alle gevallen wil de IZB zoveel mogelijk maatwerk leveren. Van Haaften: ‘We hebben dit jaar een breed programma, maar we faciliteren daarnaast ook ontmoetingen tussen Focusteams, zodat zij van elkaars ervaringen kunnen leren. We willen graag iets van God op het spoor komen en op het spoor van God gezet worden.’

Zaterdag 16 november, Sionkerk, Eikenhout 221, Houten. Aanmelden en informatie: www.izb.nl/agenda

Meer informatie / noot voor de pers: voor vragen kunt u contact opnemen met Agnes van Haaften-Thijsen, teamleider Gemeentecontact en -advies, telefoon 033-4611949 / 06-51719798 of via e-mail: toerusting@izb.nl.



IZB TOERUSTING

Najaar arrangement de Herberg

9 november 2024

Doe mee met het najaar arrangement van de Herberg op 9 november

Bezoek aan Kasteel Rosendael en concert door Vierklank

Zaterdag 9 november kunt u deelnemen aan het traditionele najaarsconcertarrangement van PDC de Herberg in Oosterbeek. Na ontvangst met koffie en thee gaan we naar het prachtige Kasteel Rosendael voor een rondleiding en wandeling. De lunch nemen we mee en wordt volledig door de Herberg verzorgd. We sluiten de dag af in Oosterbeek met een concert door Vierklank. Dit muzikale kwartet wordt gevormd door Leander van der Steen (piano), Tjitske van Ekeveld (viool), Aart van Zetten (fluit, viool) en Willemieke Heij (cello). Zij zullen een afwisselend programma ten gehore brengen.

Kosten

Het volledige arrangement kost €47,50 (met museumjaarkaart krijgt u €10,- korting). Wilt u alleen naar het concert, dan betaalt u €17,50. De netto-opbrengst komt geheel ten goede aan het werk van de Herberg.

Programma:

10.00 uur - ontvangst met koffie in PDC de Herberg

10.30 uur - vertrek naar Rosendael

14.30 uur - concert door Vierklank (zaal open om 14.00 uur)

Informatie en opgave:

concerten@pdcdeherberg.nl, 026-3342225 (werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur)



Kleurplaat



Update Versterking Kapel Tjuchem

De muren zijn gestript, het houtwerk is voor de muren weg. Nu zijn eindelijk de muren zichtbaar zoals ze vroeger bedoeld waren. De kapel ziet er ineens heel anders uit... Wie herkent dit nog van vroeger? Ook buiten wordt druk gewerkt. De kapel is een echte bouwput geworden.

Op de website

www.kapeltjuchem.nl/versterking-blog kunt u meer lezen en foto's bekijken over de voortgang van de versterking van de kapel.



Giften ontvangen voor de kapel in Tjuchem:

Oktober € 40 (10+30)

Alle gevers, hartelijk bedankt.

Bestuur Stichting Instandhouding kapel Tjuchem-Steendam

Van de Struunders

Dag lezers,

Het seizoen is prachtig begonnen. We zijn heel dankbaar dat steeds meer mensen enthousiast worden en ook willen bijdragen. We zijn heel blij met deze hulp.

De activiteiten zijn weer van start gegaan. Zo heeft de eerste Maaltijd en Meer plaatsgevonden. Er waren deze avond weer een aantal mooie mensen en de gesprekken wederom heel waardevol. Even de dag bespreken of iets met anderen delen wat men bezighoudt. Terwijl er samen genoten wordt van een maaltijd die al voorbereid is. Hoe heerlijk. (De kok kan lekker koken, hoor!) Vervolgens met een heel warm gevoel de rest van de week vervolgen. Hoewel we graag willen dat de groep niet té groot wordt, kunnen er nog mensen bij. Dus kent u iemand? Nodig hem/haar uit. Soms helpt het deze persoon te koppelen aan een van de aanwezige Struunders of een van de andere deelnemers: daar kunnen we bij helpen. Ook de StruunToavel in het MFC begint te lopen. Iedere maandagochtend hebben de aanwezige Struunders, waarvan Gerco een vast gezicht is, bezoek en het aantal bezoekers neemt toe. Wat fijn dat men ons weet te vinden. Daar is het namelijk voor. Een kopje koffie, gewoon een praatje of een dieperliggende vraag. Het kan allemaal. Op nieuwe filmavonden moeten we nog even wachten. Henk probeert overzicht aan te brengen en zoekt naar geschikte avonden. Wordt vervolgd! In november brengen we het eerste bezoekje aan de christelijke basisschool. Zin om een keer mee te gaan? Van harte welkom! Ook zullen we chocolademelk schenken bij de kerk tijdens Sint-Maarten. Komt u ook langs met uw (klein/buur) kinderen? Ook wordt er eind november weer een High Tea en Bingomiddag georganiseerd door stichting Present. Neem gerust contact met ons op als u geïnteresseerd bent of iemand kent.

Hierbij ook alvast een vooraankondiging voor Kerstavond vanaf 18.00 uur in het dorp: een korte wandeling, ontmoeting en vervolgens een kerstavonddienst in de Hervormde Kerk.

De afgelopen periode waren we ook aanwezig tijdens de feestweek. In de kerk brandde het groene licht, ter bemoediging. Heeft u het





kindje Jezus bij de kerk zien staan met de tekst: 'All I want for CHRISTmas is U!' Een heel bekend kerstlied dat tijdens de feestweek aanzette tot de vraag: wat wens jij/wenst u voor Kerst? Dit antwoord kon opgeschreven en opgehangen worden tijdens de braderie. Eén van de kinderen wenste voor iedereen 'vrienden of vriendinnetjes', sommige volwassenen hadden niets meer te wensen, maar konden

wel iets voor een ander bedenken (ook dat bleek soms moeilijk...). Er werd ook 'gezondheid' opgeschreven. Toen er vervolgens iemand langskwam en hem werd gevraagd wat hij te wensen had, raakte hij ontroerd en zei: 'gezondheid'. Wij konden hem toen meegeven dat een ander hem dat ook wenste en dat raakte hem zichtbaar. Ondertussen waren de kinderen in de ban van onze mascotte van het Vakantiebijbelfeest, Juda de Leeuw. Een high five, een knuffel en even raden wie er in het pak zat?! Ik zal u vertellen dat het spelen van Juda heel dankbaar werk is. Het is zo bijzonder om te zien hoe blij kinderen, maar ook volwassenen hiervan worden! Juda gaf de folder van de Kids Bijbel Club mee, welke namens beide kerken weer van start is gegaan de afgelopen maand. De braderie heeft geholpen voor verbinding binnen ons team, maar ook de verbinding met dorps- of streekgenoten wordt hierdoor sterker. Precies waar wij voor bidden! Een positieve verbinding. Zodat we relatie kunnen opbouwen, tot dienst van anderen kunnen zijn, ons als handen en voeten kunnen tonen van God en God door ons hen mag werken.



STRUUNDERS
samen – verbinden – geloven

Opbrengst collecten

Er wordt wel regelmatig gevraagd waarvoor en hoe er gegeven kan worden. Als u wilt geven voor collecte voor de kerk dan kunt u een bedrag overmaken op bankrekening:

**NL18 RABO 0359 0032 30 of
NL66 INGB 0000 9653 40**

t.n.v. Kerkvoogdij Hervormde gemeente Siddeburen.

Wilt u geld overmaken voor collecten van de diaconie dan kunt u een bedrag overmaken op bankrekening:

**NL77 RABO 0359 0151 66 of
NL23 INGB 0001 2779 69**

t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Siddeburen.

Graag onder vermelding: Bestemd voor de collecten.



Collecten:

22/09	Kerk	€	27,50
	Diaconie	€	22,37
	Kerk	€	31,60
22/09	Tjuchem	€	79,15
29/09	Kerk	€	14,60
	Diaconie	€	17,60
	Kerk	€	38,25
29/09	Tjuchem	€	72,10
06/10	Kerk en Israël	€	51,00
	Diaconie	€	46,65
	Kerk	€	39,15
06/10	Tjuchem	€	73,30
13/10	Stichting HOE	€	39,00
	Diaconie	€	17,80
	Kerk	€	17,70
13/10	Tjuchem	€	74,45

Voor de collecten via GIVT:

Via de bank:

08/09	Avondmaal	€	13,00
	Diaconie	€	10,50
	Kerk	€	9,50
	Tjuchem	€	2,50
15/09	Kerk (Uit)	€	17,83
	Diaconie	€	27,83
	Kerk	€	16,83
22/09	Kerk (Uit)	€	7,50
	Diaconie	€	17,50
	Kerk	€	7,50
	Tjuchem	€	2,50
29/09	F.I.P.	€	40,00
	Tjuchem	€	7,50

Giften:

Voor de avonddiensten in Tjuchem:

via de bank: 1 x 25,00 = € 25,00

voor de klepel:

via de bank: 14 x 16,00 = € 224,00

1 x 17,50 = € 17,50

1 x 18,00 = € 18,00

24 x 20,00 = € 480,00

8 x 25,00 = € 200,00

1 x 32,00 = € 32,00

1 x 35,00 = € 35,00

2 x 50,00 = € 100,00

1 x 60,00 = € 60,00

Totaal € 1.166,50

Totaal dit jaar voor de Klepel **€ 1.472,50**

voor de Struunders:

via de bank: 1 x 15,00 = € 15,00

voor de kerk:

via de bank 1 x 800,00 = € 800,00

Opbrengst verkoop boeken tijdens de braderie: € 317,50.

ALLE GEVERS EN GEEFSTERS HARTELIJK DANK!

Kerkelijke adressen

Hervormde Kerk Siddeburen

Hoofdweg 124, Siddeburen

Koster:

W.R. Tamminga

Oudeweg 100, 9628 CH Siddeburen

Telefoon (uitsluitend in noodgevallen) :

06 - 40 50 35 63

Tel. 0598 432148

E-mail: info@tammingamachines.nl

Hervormde Kapel Tjuchem

Hoofdweg 37, Tjuchem

Koster:

H.B. Bierma

Kiekendief 25, 9628 ET Siddeburen

Tel. 0598 432672

Gebouw De Viskenij

Viskenijlaan 2, 9628 AZ Siddeburen

Het gebouw wordt door het stichtingsbestuur De Viskenij beheert

Tel. 06 – 25287988

E-mail: viskenij@gmail.com

Contactpersoon binnen het bestuur:

Mw. T. Langeveld

Hoofdweg 187, 9628 CN Siddeburen

Beschikbaar voor diverse activiteiten:

DE VISKENIJ

Als ontmoetingsplaats voor bijvoorbeeld:

- het vieren van een verjaardag
- het houden van een spelavond
- het geven van een receptie in besloten kring

Voor informatie en inlichtingen m.b.t. mogelijkheden en tarieven:

Stichtingsbestuur De Viskenij

Tel. 06-25287988

E-mail: viskenij@gmail.com

Contactpersoon mw. T. Langeveld

KERKELIJKE ADRESSEN

Bankrekeningen van het college van Kerkrentmeesters:

- NL18 RABO 0359 0032 30 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. gem. Siddeburen
- NL66 INGB 0000 9653 40 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. gem. Siddeburen

*Collectemunten: Deze zijn er van € 0,50, € 1,00 en van € 2,00.
Alleen te bestellen door overmaking op één van de twee bovengenoemde bankrekeningen t.n.v. de kerkvoogdij, onder vermelding hoeveel munten u van welk soort wilt ontvangen. Na ontvangst van het bedrag zullen de munten zo spoedig mogelijk bij u worden thuisbezorgd.*

Bankrekeningen Diaconie:

- NL77 RABO 0359 0151 66 t.n.v. Diaconie
- NL23 INGB 0001 2779 69 t.n.v. Diaconie

Overige bankrekeningen:

- NL59 RABO 0344 5829 57 Stichting De Viskenij, Siddeburen.
- NL68 RABO 0359 4140 95 St. Instandhouding Hervormde Kapel Tjuchem.
- NL70 INGB 0003 4632 12 Kerkvoogdij Herv. Gem. Boekentafel
- NL59 RABO 0359 0095 73 Kerkvoogdij Herv. Gem. Begraafplaats

Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging

Voorzitters:

R. Bosker-Jager Tel. 06 83596896

Reint Dijkemastraat 15, Siddeburen

I. Keijzer-Boekestijn Tel. 06 22293279

Oudeweg 95, Siddeburen

Secretaresse:

J. Oostland - Meijer Tel. 0598 431800

Oudeweg 73, Siddeburen

Eerstvolgende vergadering:

**19.30 o.l.v. Jaap Kloosterhuis
Samen met Wagenborgen en
Schildwolde**