

Digitale
versie

47^e jaargang nr. 3

MAART 2025

Maandblad



Hervormde Gemeente Siddeburen - Steendam - Tjuchem



KERKELIJKE ADRESSEN

Voorganger:

Ds. C.G. op 't Hof
Hoofdweg 166K,
9628 CT Siddeburen

Tel. 0598 722109
Mobiel: 06 27138435
E-mail: cgophof@outlook.com

Scribaat:

Mw. G.I. van Weerden
Vloedweg 28,
9628 BM Siddeburen

Tel. 0598 432739
Mobiel: 06 24462445
E-mail: g.i.van.weerden@home.nl

Ouderlingen:

F.S.M. Langeveld
Hoofdweg 187, Siddeburen

Tel. 0598 432344

Diakenen:

Mw. M. Kuipers-Boelens
Oudeweg 138, Siddeburen
Mw. A.T. Ruiters-Korf
Damsterweg 28, Siddeburen
Mw. A. Vriend-Groot
Patrijs 19, Siddeburen

Tel. 06-22586972

Tel. 0598 432173

Tel. 0598 431670

Ouderlingen-kerkrentmeesters:

G.B. Blaauw
Oosterweren 1, Wagenborgen
J.O. Bosman
Hoofdweg 89, Siddeburen

Tel. 0596 541413

Tel. 0598 431555



Inhoud

Overwegen	4
Samenkomsten in het ufkenshuis	5
Kerkdiensten in Siddeburen en Tjuchem	6
Uitzending van de kerkdiensten, rechtstreeks of achteraf	7
Oppas	7
Kerkdiensten Tjuchem	7
Bloemengroet	8
Berichten uit de gemeente	8
Openbare belijdenis van het geloof	8
Verjaardagen en huwelijksjubilea	9
Hartelijk dank	10
Kun je ook wel zonder kerk geloven?	11
20+ groep	13
Kids Bijbel Club	13
Doopouderavond	13
Verslag kerkenraadsvergadering	14
Biddag voor gewas en arbeid	14
Vespers in de veertigdagentijd	15
Samen bidden	15
Uitnodiging	16
Zangavond Tjuchem	17
Giftten ontvangen voor de Kapel Tjuchem	18
Bericht van de kapel Tjuchem	18
Update versterking kerk Tjuchem	19
Welkom op de GZB-dag	21
Dorcas voedselactie	23
Bericht van de IZB	24
Bericht van de Herberg	25
Een dagje uit in Oosterbeek	26
Kerkje in Zweden	26
Beleidsplan 2023-2028	28
Winterbos	29
Van de Struunders	30
Opbrengst collecten	31
Kerkelijke adressen	34

Uw kopij voor de Klepel van april 2025 graag uiterlijk 19 maart 2025 **inzenden** door te mailen naar: klepel.kopij@gmail.com of in te leveren aan de Hoofdweg 89 in Siddeburen.

De Klepel verschijnt rond 1 april 2025.

Volgende inleverdata:

- Mei en Juni 2025 uiterlijk inzenden op 16 april 2025

Overwegen - Zingen

Elke zondag gebeurt er veel in de kerk. Dat wordt niet elke keer uitgelegd. Maar waarom doen we de dingen eigenlijk zoals we ze doen? In het kerkblad hoop ik de komende tijd iedere keer een stukje van de eredienst uit te leggen. Zodat we heel bewust aan de eredienst kunnen deelnemen. Deze keer: Zingen.

Na het Votum en Groet kan er eventueel een Bijbeltekst voorgelezen worden als intro op de dienst. Dan gaan we als gemeente samen zingen. Dat zullen we nog heel wat keren doen in de dienst, en van tevoren hebben we het ook al gedaan met de voorzang. Waarom zingen we eigenlijk?

In de Bijbel wordt er veel gezongen, in bijna elk Bijbelboek kom je wel liederen tegen, soms bestaan zelfs hele Bijbelboeken uit liederen, denk aan het boek Klaagliederen en de Psalmenbundel. In de tempeldienst werd er heel wat muziek gemaakt en gezongen.

Zingen is tot eer van God. Vaak horen we dan ook de oproep om te zingen: ***'Zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer!'*** (Ef. 5:19, vgl. Kol. 3:16)

Zingen heeft in de eredienst verschillende functies. Soms is het een gebed. Soms is het ter voorbereiding. Soms is het ter instemming, bijvoorbeeld na de geloofsbelijdenis of de zegen.

Zingen is belijden. Je uit de lof op God. Je bezingt Wie Hij is, je zingt over wat Hij doet, en je roept zingend tot Hem.

Soms lukt dat belijden niet goed. Zit je ermee te tobben. Maar juist door te zingen kun je er dan weer in meegenomen worden. De (soms eeuwenoude) woorden die generaties gezongen hebben en die de mensen om je heen zingen geven je weer richting. Zingen hoeft dus niet alleen een 'uiting' te zijn, maar je kunt je er soms ook 'in' zingen.

Natuurlijk zou je je tijdens het zingen kunnen gaan ergeren aan het tempo van het orgel of aan dat dat het een nieuwerwets of juist een ouderwets lied is, of aan die

broeder of zuster in je buurt die zo schel zingt en er zijn genoeg andere dingen die je af kunnen leiden. Maar de kerkdienst is geen concert. Juist het zingen geeft je de mogelijkheid om Gods Woorden binnen te laten komen, om het te overdenken, om te bidden en om te jubelen, om te danken en om te klagen; zingend kan het allemaal. Soms op verhoogde toon, soms ontroerd. Maar zing vanuit je hart. Probeer bewust te letten op de inhoud van de liederen. Waarom zou dit lied op dit moment gezongen worden? Zo kan zingen tot zegen zijn.

'Zing voor de HEER een nieuw lied!' (Psalm 96/98/149)

Tip: Probeer de komende erediensten te ontdekken waarom de voorganger voor de opgegeven liederen zou hebben gekozen.

Ds. C.G. op 't Hof



Contact met de predikant

Graag ga ik met u in gesprek. Zijn er zorgen? Is er vreugde? Heb je vragen over geloven? Over God? Over het leven? Schroom niet om contact met me op te nemen:

Ds. C.G. (Gerco) op 't Hof / 0598-722109 / 06-27138435 / cgophof@outlook.com

Samenkomsten in het Ufkenshuis

In het Ufkenshuis is er op zondagavond elke veertien dagen om 19.00u een kerkdienst. Die is op uitdrukkelijk verzoek van het bestuur van het Ufkenshuis alleen toegankelijk voor bewoners van het Ufkenshuis. Mensen van buiten het Ufkenshuis die toch graag een avonddienst in informele setting willen bijwonen, kunnen terecht in Tjuchem.

- Zondagavond 9 maart is de dienst onder verantwoordelijkheid van de protestantse gemeenten Slochteren en de Woldkerken
- Zondagavond 23 maart is de dienst onder verantwoordelijkheid van de hervormde gemeente Siddeburen

Kerkdiensten in Siddeburen en Tjuchem

Maart

Zondag 2 maart:

collecte bestemd voor:

09.30 uur ds. H. Marchand - Groningen
Kerk

Tjuchem:

collecte bestemd voor:

19.00 uur ds. C.G. Op 't Hof
Kerkenwerk Tjuchem

Zondag 9 maart:

collecte bestemd voor:

09.30 uur ds. C.G. Op 't Hof
Kerk

Tjuchem:

collecte bestemd voor:

19:00 uur dhr. J. van den Berge -
Sebaldeburen
Kerkenwerk Tjuchem

Woensdag 12 maart:

Biddag

collecte bestemd voor:

19:00 uur ds. G.J. Weessies
Biddagcollecte

Zondag 16 maart:

collecte bestemd voor:

09.30 uur ds. D. Hoolwerf - Ede -
De Herberg

Tjuchem:

collecte bestemd voor:

19:00 uur ds. C.G. Op 't Hof
Kerkenwerk Tjuchem

Zondag 23 maart:

collecte bestemd voor:

9.30 uur ds. C.G. Op 't Hof
Fonds Instandhouding Predikantsplaats

Tjuchem:

collecte bestemd voor:

19:00 uur ds. Lavooij - Appingedam
Kerkenwerk Tjuchem

Zondag 23 maart:

collecte bestemd voor:

9.30 uur ds. C. v. Dis - Nieuwegein
Kerk

Tjuchem:

collecte bestemd voor:

19:00 uur ds. C. v. Dis - Nieuwegein
Kerkenwerk Tjuchem

Uitzending van de kerkdiensten, rechtstreeks of achteraf

Wilt u de kerkdienst op zondag om 9.30 uur rechtstreeks via internet meemaken? Ga naar de website “Hervormd Siddeburen”. Rechts op deze pagina kunt u de betreffende dienst aanklikken. Wilt u een kerkdienst op een ander moment bekijken? Ga naar de website “Hervormd Siddeburen”, klik op “kerkdienst algemeen”, daarna klikt u op “kerkdienst afgelopen periode”, vervolgens op de gewenste dienst.

Oppas

Op 9 en 23 maart is er oppas in de Viskenij vanaf 9.15 uur. Wil je gebruik maken van de kinderoppas? Graag de zaterdag voorafgaand aan de oppasdienst bellen met Marjan, 0598-431555/06-23509480.

Kerkdiensten Tjuchem

Vanwege de versterking van de kerk in Tjuchem, worden de zondagavonddiensten voorlopig gehouden in Dorpshuis de Plaaisterploats aan Hoofdweg 65A in Tjuchem, dat is bij de tennisbanen en ijsbaan. Elke zondagavond is daar om 19.00u



een leerzame kerkdienst. Afwisselend gaat er een gastpredikant of onze eigen predikant voor. Op 2 en 16 maart als onze eigen predikant voorgaat, gaan we verder over eredienst en liturgie. Hoe kun je eigenlijk op een goede manier de kerkdienst beleven? Op de laatste zondagavond van de maand, 30 maart, is er koffiedrinken na de dienst. Elke zondagavond van harte welkom.

Bloemengroet

5-1-2025	Klaas Albert en Joke Buikema	Oudeweg
12-1-2025	Dhr. A. Jager	Koningin Wilhelminapark
19-1-2025	Dhr. J. de Weerd	Noorderweg
26-1-2025	Mevr. Danhof - van Gijssel	Bentinge Staete



Berichten uit de gemeente!



Gemeenteleden die elders verblijven

Dhr. K.B. Brons, Vliethoven, 't Loug A1, Zwet 9, 9932 AA Delfzijl.

Mw. F.T. Danhof-van Gijssel, BetingeStaete, Ede Staalstraat 1, 9933 KJ Delfzijl.

Mw. D. Fledderman-van der Laan, Vliethoven, Afdeling Kwelder, kamer 5, Zwet 9, 9932 AA Delfzijl

Denkt u eraan dergelijke berichten door te geven bij de redactie?

Openbare belijdenis van het geloof

Op zondagmorgen 23 maart hoopt Aleksandra Klaudia Roossien in het openbaar belijdenis te doen van het christelijk geloof. Jaren geleden is zij als kind in de kerk van Meedhuizen – die toen nog in gebruik was – gedoopt. Ze wil graag verder leven in dit bevrijdende geloof in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In deze kerkdienst zal ze daarvan in het openbaar getuigen. De openbare belijdenis van het geloof is een persoonlijke beaming van de doop en geeft toegang tot het heilig avondmaal.

Verjaardagen en huwelijksjubilea

Maart 2025

03 mrt.	Mevr. H.H. Tammenga-Smit Eideweg 21, 9628 AN Siddeburen	83 jaar
05 mrt.	Mevr. J. Spakman-Wildeboer Kerklaan 10, 9628 AV Siddeburen	85 jaar
07 mrt.	Mevr. A. Brons-Boven De Eiken 10, 9945 VA Wagenborgen	81 jaar
15 mrt.	Dhr. F.M. Boerema Hoofdweg 59, 9627 PB Hellum	80 jaar
16 mrt.	Mevr. A. Maarhuis-Misker Noorderholt 18, 9628 BW Siddeburen	75 jaar
26 mrt.	Dhr. K. Bakker Kerklaan 5, 9628 AT Siddeburen	81 jaar

Alle jarigen en allen die deze maand hun huwelijksjubileum vieren:



VAN HARTE GEFELICITEERD!



Gemeenteleden die de leeftijd van 75 jaar bereiken, worden in de Klepel vermeld. Als u daar bezwaar tegen hebt, laat het ons dan even weten.

Hartelijk dank!

Voor de bloemengroet die we in december mochten ontvangen!

En voor het medeleven, in de vorm van kaartjes en gebed na het overlijden van de vader van Janneke. Ook al is hij 88 jaar geworden, afscheid door overlijden is ingrijpend en verdrietig. De tijd die daaraan voorafging ook. Vader ging gedurende anderhalf jaar langzaam achteruit. En omdat hij ver weg woonde, dicht bij Zaltbommel, kostte het heen en weer reizen veel tijd, organisatie en energie.

Janneke: “We hebben samen vele autoritjes gemaakt. Veel mooie herinneringen heeft hij me verteld. We spraken ook over het sterven en ons geloof. Zo waardevol dat we die tijd samen hebben gehad! Maar er was ook minder tijd voor het werk thuis. Omdat Egbert Jan en de jongens fulltime in de bouw werken, ontstond ‘achterstand’. In september wist ik al dat ik mijn werk als dorpsondersteuner in Wagenborgen en de andere dorpen misschien niet goed zou kunnen blijven doen, naast de zorg voor mijn vader. Na lang nadenken heb ik toen ontslag genomen, maar toch doorgewerkt tot er een opvolger was. Toen mijn vader eind november hard achteruitging, kon ik er voor hem zijn en voor zijn partner. Op 2 december is hij overleden.

Nu heb ik wat tijd ingeruimd om op verhaal te komen en om de achterstand thuis wat in te halen. En daarnaast doe ik nu vrijwilligerstaken om wel onder de mensen te blijven komen, onder andere in het Ufkenshuis. Daarnaast deel ik mijn ervaring van het mooie maatschappelijke werk als dorpsondersteuner, bijvoorbeeld met het Ouderenadvies van Gemeente Midden Groningen en Vereniging Dorpsbelangen in Siddeburen.

En ik ben snel gewend geraakt aan de vrijheid en nieuwe indeling van de week! Ik hoop in de zomer weer een mooie baan te vinden.”

Nogmaals dank voor jullie steun in de afgelopen tijd!

Janneke en familie Schilthuis

Kun je ook wel zonder kerk geloven?

“Ik kan ook wel op mijn manier geloven. Daar heb ik de kerk toch niet voor nodig?” “Ik geloof wel, maar dat lukt mij prima zonder de kerk.” Het kan je zomaar gezegd worden in een gesprek met iemand van buiten de kerk. Het kan je met wat andere woorden zelfs gezegd worden door mensen in de kerk. En het wordt zelfs gezegd door meer of minder bekende christenen die je soms zelfs de indruk geven dat je tot de mindere gelovigen behoort als je lid van de kerk bent en er trouw naartoe gaat. Nog lastiger wordt het als geloven zonder kerk verdedigd wordt door te wijzen op wat de kerk allemaal fout heeft gedaan – van kruistochten tot misbruikschandalen.

Nu heeft de kerk in de loop der eeuwen ook veel fout gedaan en gaan er ook nu soms dingen goed mis. Bovendien zijn er te veel mensen voor wie de kerk meer een bedreiging van hun geloof dan een stimulans daartoe is geweest. Er kan zo beroerd gepreekt worden, zo belabberd pastoraat gedaan worden en kerkenraden en gemeenteleden kunnen zo ellendig met elkaar omgaan, dat het bij heel wat mensen een wonder is dat ze überhaupt nog geloven. Nu is geloven sowieso een wonder, want geloof maakt dode mensen levend en dat kan alleen door Gods genadige ingrijpen in je leven. Maar het wonder wordt nog groter als je ziet wat de kerk soms bij mensen aangericht heeft.

Moeder

Maar: de kerk, dat ben je zelf. Dus aan wat er in de kerk misgaat, heb ik ook zelf schuld. Dat wat ik gedaan heb, doe of juist niet deed. En ik kan aan de kerk dus ook iets verbeteren als ik daar zelf dan ook maar werk van maak. Wegblijven door op de fouten van de kerk te wijzen, geeft het signaal af dat je zelf geen fouten maakt, maar ook dat je de kans laat lopen de kerk te verbeteren.

Het helpt als je de kerk als moeder ziet. Kerkvaders als Cyprianus (gestorven in 258) en Calvijn (1509-1564) zeiden het zo: niemand kan God tot Vader hebben dan wie de kerk als moeder heeft. De kerk is onze moeder en die moeder zorgt voor je, voedt je, wijst je de weg, troost je, vermaant je en doet al die andere dingen voor je die moeders doen. En zonder die moeder mis je dus al die dingen. Geloven zonder kerk houdt vanzelf een keer op, omdat je geen voeding, geen zorg, geen

troost en ook de rest niet meer ontvangt. Wat nog belangrijker is: ik en jij zouden er niet zijn als we geen moeder hadden. Zo verwekt God Zijn kinderen via de kerk. Die moeder baart kinderen, om het zo te zeggen. Via de kerk wordt een mens geboren, namelijk wedergeboren. Klinkt mooi. Het is ook mooi. Maar: laat de kerk ook merken dat een mens zonder kerk niet kan geloven? Gedraagt de kerk zich als een zorgzame moeder? Laten kerkenraden en gemeenteleden merken dat ze om mensen en zeker om jonge mensen geven? Bieden wij als predikers het juiste voedsel, weten wij wat bij de jongeren van de gemeente leeft? Weten we waar ze zijn? Zoeken we hen op als we hen niet meer zien?

Geven

Maar als iemand toch zegt: Ik heb de kerk niet nodig, zou ik zeggen: Maar de kerk heeft jou wel nodig. Misschien heb je niets aan de kerk, maar heeft de kerk wel iets aan jou? Volgens Gods Woord hebben alle gelovigen gaven gekregen en die gaven zijn er niet voor je eigen plezier maar om elkaar te dienen. Wie zegt zonder kerk te kunnen geloven, onthoudt de kerk dus iets en misschien wel veel. Het is gemakkelijk te zeggen dat de kerk in gebreke blijft, maar misschien ontstaat dat gebrek wel doordat ik de kerk mijn gaven onthoud.

En daarmee ben ik bij het antwoord op de vraag van dit artikel. Ik kan niet over mij als gelovige spreken als ik niet over de kerk spreek. En andersom. Zonder kerk kun je dus niet geloven, want volgens de Bijbel verbindt het geloof een mens met de kerk als het lichaam van Christus. Wie zegt bij het Hoofd Christus te horen, hoort ook bij Zijn lichaam, en dat is de kerk. Ik durf dan ook wel te zeggen dat, als je zegt zonder kerk te kunnen geloven, je jezelf moet afvragen of er met je geloof niet iets mis is. Als ik me aan dat Woord van God wil houden, moet ik zeggen dat ik de kerk nodig heb, omdat de kerk het lichaam van Christus is. Dat is die kerk die –net als ik– fouten maakt. Een kerk met mensen die –net als ik– kunnen tegenvallen. En dat Woord zegt mij ook dat de kerk mij nodig heeft, tenminste, als ik zeg een christen te willen zijn. Daarom zou de vraag boven dit artikel eigenlijk geen vraag moeten zijn.

Prof. dr. H.J. Selderhuis

20+ groep 5 en 26 maart

Ongeveer om de week komen we met een groepje twintigers en dertigers op woensdagavond bij elkaar en gaan we met elkaar in gesprek over het leven, geloven en de Bijbel. Ben jij twintiger/dertiger? Van harte welkom om mee te doen. Of weet je iemand? Nodig diegene uit. De avonden beginnen om halfacht in de Viskenij. Deze maand op 5 en 26 maart.

Kids Bijbel Club 9 en 23 maart

Op zondagmorgen 9 en 23 maart is er weer Kids Bijbel Club in de Viskenij. Op 9 maart gaat het over Jozef en zijn broers. Op 23 maart over de storm op het meer. De Kids Bijbel Club (voorheen zondagsschool) wordt gegeven vanuit de gezamenlijke kerken. Alle kinderen in de basisschoolleeftijd, niet-kerkelijk en kerkelijk, zijn van harte welkom! Dus nodig je kinderen, kleinkinderen of buurkinderen gerust uit om mee te doen.



Doopouderavond 19 maart

Op woensdagavond 19 maart komen we weer bij elkaar met ouders uit Siddeburen van diverse kerken die recent hun kindje ten doop hebben gehouden. We wisselen ervaringen uit en spreken met elkaar over geloofsopvoeding aan de hand van een boekje van de HGJB: 'Voorleven. In gesprek over opvoeden en geloven'. Wil je ook meedoen? Meld je aan bij de predikant.



Verslag kerkenraadsvergadering

Dinsdag 10 december 2024

Diaken Kuipers is voorzitter en opent de vergadering met het lezen van Jesaja 11: 5-9 en een overdenking. Vervolgens gaat zij voor in gebed.

Aansluitend wordt gezongen: Gezang 124: 1,2

Bij de toerusting wordt gesproken over het consistoriegebed als voorbereiding op de dienst.

Het college van kerkrentmeesters deelt mee dat de koster per 1 januari a.s. vertrekt. Ook organist Ties Oldenhuis stopt per 1 januari.

Bij de Struunders wordt genoemd dat er in februari een soort samenkomst wordt gehouden waarmee getracht wordt mensen te bereiken die niet (meer) in de reguliere kerkdiensten komen.

De gemeente is akkoord gegaan met de voorgestelde wijzigingen in het beleidsplan.

Het beleidsplan wordt daarom vastgesteld.

De vergadering wordt door ouderling-kerkrentmeester Blaauw gesloten met dankgebed.

De scribe,
G. v. Weerden

Biddag voor gewas en arbeid 12 maart

Elke tweede woensdag van maart is de nationale biddag voor gewas en arbeid. Een dag in het begin van de meteorologische lente om God te bidden om zegen voor het nieuwe seizoen. 's Avonds om 19.00 uur hebben we een gezamenlijke kerkdienst met de protestantse gemeente waarin gebed centraal staat. Locatie: Hervormde kerk.

Vespers in de veertigdagentijd

De veertigdagentijd zijn de weken voor Pasen waarin we stilstaan bij de betekenis van het lijden en sterven van Jezus. De kleur van het kerkelijk jaar is paars, de kleur van inkeer en bezinning. Iedere woensdagavond is er dan een vesper georganiseerd door de gezamenlijke kerken in Siddeburen. Een korte en sobere viering van een klein halfuur om ook door de week een moment te hebben van aandacht en bezinning. We lezen een Psalm en een ander gedeelte uit de Bijbel, er is een moment van stilte, we bidden en we zingen. De vespers beginnen om 19.00 uur en worden dit jaar gehouden in de hervormde kerk. Iedereen is van harte welkom. U komt toch ook?

- 5 maart
- 12 maart is het biddag voor gewas en arbeid en is er een gezamenlijke kerkdienst
- 19 maart
- 26 maart
- 2 april
- 9 april

Samen bidden maandagavond 3 maart



Elke eerste maandagavond van de maand is er de gezamenlijke gebedsbijeenkomst, deze maand is dat op 3 maart. Deze gebedsbijeenkomsten worden georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Siddeburen en hebben bewust een interkerkelijk karakter. Ook als u niet bij een kerk bent aangesloten, bent u van harte welkom. Er is zowel gelegenheid om in stilte te bidden als hardop, net wat voor u het prettigst is. Er zal tussendoor ook wat gezongen worden en uit de Bijbel gelezen. We trekken er ongeveer een uurtje voor uit. Weet u welkom om te luisteren of mee te bidden. Of als u bidden lastig vindt, biedt dit misschien een mooie mogelijkheid om het te leren. Als u niet aanwezig bent, kunt u ook vooraf onderwerpen aanreiken om voor te laten bidden. De avonden beginnen om 19.30 uur in de Viskenij. Van harte welkom.

Uitnodiging

Komt u ook naar de **ontmoetingsmiddag** van de Hervormde gemeente Siddeburen, Tjuchem en Steendam? Iedereen, jong of oud, is van harte welkom en neem gerust iemand mee.

Onder het genot van een kop koffie of thee kunt u gezellig even bijpraten, gaan we samen zingen, luisteren en genieten van een presentatie.



Inloop vanaf 14.00 uur * Aanvang 14.30 uur * Locatie: De Viskerij

11 maart 2025

Dhr. Y. de Boer uit IJlst geeft een presentatie over zijn bezoek aan Israël

Volgende datum voor de ontmoetingsmiddag is:

15 april 2025: Paasviering (aanvang 15.00 uur!) met aansluitend een gezamenlijke maaltijd

Hartelijke groet namens de commissie,
Annie Vriend, Ans Ruiter,
Ineke van der Mark en Marjolein Kuipers

Zangavond Tjuchem

Op verzoek van velen die de zangavond rond de kerstdagen afgelopen jaar gemist hebben, nu toch nog een zangavond tijdens de versterking van de Kapel.

Uitnodiging.

U bent van harte welkom op de eerste zangavond dit jaar in de Pleisterplaats te Tjuchem.

Wanneer: vrijdagavond 7 maart 2025

Plaats: Dorpshuis Plaaisterploats
Hoofdweg 65A, 9939PC, Tjuchem

Tijd: 19.00 uur

Thema: Jezus, van geboorte naar opstanding

Vrije toegang. Bij de uitgang een vrijwillige bijdrage voor het evangelisatiewerk in de Kapel van Tjuchem.

Het is een zang uur met bekende kerst-, paas- en pinksterliederen.

De leidraad in dit uur is het verhaal wat verteld wordt in

The Messiah van G.F. Händel.

Na afloop is er gelegenheid om gezellig samen te zijn onder het genot van koffie of thee.

De voorbereiding groep Tjuchem.

Giften ontvangen voor de kapel in Tjuchem

Tot en met 10 februari 2025: € 10,00

Alle gevers hartelijk bedankt

Bericht van de Kapel Tjuchem

Ook het afgelopen jaar heeft u de kapel in Tjuchem weer een warm hart toegedragen. Wij mochten in 2024 een bedrag van in totaal € 860,- aan giften van u ontvangen.

De Stichting Instandhouding Hervormde Kapel Tjuchem-Steendam beheert en exploiteert de kapel aan de Hoofdweg 37 in Tjuchem. Momenteel wordt, zoals u weet, de kapel versterkt en houden we de diensten in de Plaisterploats. Op de website www.kapeltjuchem.nl kunt u onder het kopje 'versterking' de voortgang van werkzaamheden volgen. We hopen dat we de kapel in de loop van dit jaar weer in gebruik kunnen nemen.

Om de diensten in de kapel mogelijk te maken, maken we elk jaar veel kosten. Kosten waar we als stichting mee te maken hebben zijn onder andere het betalen van belastingen, elektriciteit en verwarming, water, verzekeringen. Ook andere kosten zoals een bloemstuk voor de herdenking op 4 mei worden door de stichting gedragen.

Mede dankzij uw steun was het ook het afgelopen jaar weer mogelijk de diensten in Tjuchem te houden. Wij hopen dat u ook in 2025 ons wilt blijven steunen met een gift.

Hartelijk bedankt voor uw steun namens het bestuur van de Stichting Instandhouding Hervormde kapel Tjuchem-Steendam

Update Versterking Kerk Tjuchem

Week 5

Afgelopen week is de vloer open gemaakt van de kapel in Tjuchem. Dhr. Hoekstra en dhr. Bierma gingen elk jaar onder de vloer om de situatie te bekijken en herstelwerkzaamheden uit te voeren en de vloer, met de stempels, weer omhoog te draaien. Nu de vloerplanken eraf gingen werd alles zichtbaar. Van sommige balken was de houdbaarheid datum allang verstreken. En van de monumentale plankenvloer was weinig meer over. Aannemer Harjo Nijboer heeft met zijn mannen deze week erg veel werk verzet. Nu zijn we op het punt terecht gekomen dat er alleen nog maar opbouw werkzaamheden zijn. De nieuwe vloerbalken, bijvoorbeeld en een drain onder de vloer, zodat er geen water meer onder de vloer blijft staan. Er stond maandag nog 40cm water. En met de vrijwilligers hebben we alle zware tegels rondom de kapel verwijderd, zodat ook buiten een drain gegraven kan worden.

Week 6

We hebben weer een drukke week achter de rug. Maandagmorgen is er door de aannemer scherpzand de Kapel binnen gebracht. Dit gebeurde met een transportband. Het zand werd verdeeld over de bodem. In deze zandlaag werd een grote drainbuis gelegd en aangesloten op het riool. Deze drainbuis zal in het vervolg het grond- en regenwater naar het riool afvoeren. Dat was een hele dikke klus omdat daarvoor diep gegraven moest worden. In de consistorie werd de oude vloer verwijderd. De binnenmuur is opgemetseld en de nieuwe vloerbalken werden aangebracht op de nieuwe vloerhoogte. Er is dan geen hoogteverschil meer in de vloer van de kapel en de consistorie. De laatste klus, deze week, was zaterdag. Boven op de zandlaag kwam ook een laag van 400mm schelpen. Deze gaat meehelpen om op een natuurlijke manier de onderkant van de vloer droog te houden. De eerste 25m³ was door de transportband naar binnen gebracht en lag op een grote bult op ons te wachten. Er bleek niet voldoende en in de middag kwam nog eens 10m³ die met kruiwagens naar binnen gereden moest worden. Pittige dag dus.

Op de website www.kapeltjuchem.nl/versterking-blog kunt u meer lezen en foto's bekijken over de voortgang van de versterking van de kapel.





Welkom op de GZB-dag!

Nog even en dan is het zover: de jaarlijkse GZB-dag op D.V. zaterdag 15 maart 2025 in de Basiliëk in Veenendaal. Van harte welkom! Het belooft een inspirerende dag te worden waarop je je verbonden voelt met de wereldwijde kerk. Laat je raken door verhalen van christenen uit Latijns-Amerika en ontdek hoe God jou roept om je leven en geloof te delen.

Net als voorgaande jaren kun je kiezen of je 's middags of 's avonds naar de GZB-dag komt. Beide programma's bieden een afwisselend podiumprogramma. Sprekers uit Latijns-Amerika delen hoe zij zich geroepen voelen om in woorden en daden het Evangelie te verkondigen.

- Ds. Gerrit Vreugdenhil verbindt een Bijbelstudie met zijn ervaringen als zendingswerker in Colombia.
- Eliana Estarita deelt haar verhaal over het werken met kinderen die te maken hebben met armoede, drugs en geweld in Colombia.
- Pastor Alberto Castro uit Costa Rica inspireert met zijn kennis en ervaringen over hoe kerken Gods liefde tastbaar maken in het dagelijks leven.

Ontmoetingsplein

Tussen de twee podiumprogramma's is van 16.00 tot 19.30 uur het ontmoetingsplein geopend. Hier kun je deelnemen aan workshops, stands bezoeken en genieten van een hapje en drankje.

Programma voor kinderen en jongeren

De middag is ideaal voor gezinnen, met activiteiten voor kinderen, een speciaal tienerprogramma en kinderoppas. 's Avonds is er een speciaal tienerevent voor clubs en na het podiumprogramma een jongerencafé voor jongeren van 18 tot 30 jaar.

Meld je aan!

De GZB-dag is een inspirerende dag over zending voor álle leeftijden. Kijk voor meer informatie en om je aan te melden op www.gzb.nl/gzbdag. We zien je graag op 15 maart!

Dorcas voedselactie

De Dorcas Voedselactie 2024 zit erop! Inmiddels zijn vrijwel alle giften, kerkelijke collectes en andere bedragen binnen en we kunnen dan ook het eindresultaat van de actie met u delen. De opbrengst van de Dorcas Voedselactie 2024 is ruim 700.000 euro. Geweldig! We zijn enorm dankbaar voor alle acties, giften en collectes die aan dit prachtige resultaat hebben bijgedragen.

Wat gaat er met het geld gebeuren?

Met deze opbrengst helpen we bijvoorbeeld boeren in Kenia om hun oogst te verbeteren, zodat ze het hele jaar hun gezin te eten kunnen geven. Of inwoners van Oekraïne die door oorlogsgeweld geen toegang hebben tot een goede maaltijd. Wij helpen hen onder andere met een noodvoedselpakket.

Hartelijk dank

Nu de actie erop zit, rest ons alleen nog dank. Dank aan onze God en dank aan u: de aanpakkers van de Dorcas Voedselactie. Dank voor al uw hulp, enthousiasme en inzet. Dank voor alle tips en kritische noten. Dank voor uw gebeden en zegenwensen. Namens het hele team van Dorcas: dank u wel.

In het boek 'Aandacht' vertellen christelijke zorgmedewerkers hoe zij zich door de Bijbel laten inspireren in wat zij meemaken op de werkvloer. De uitgave is gemaakt op basis van de gelijknamige Bijbelpodcast van de IZB. Op 3 maart wordt de 50^{ste} aflevering van de podcast uitgezonden, met een bijdrage van Gert-Jan Segers. Het boek 'Aandacht' bevat meditatieve teksten die gebruikt kunnen worden als dagopening of bij een vergadering, maar ook voor persoonlijke stille tijd. De verhalen van artsen en medewerkers in de thuiszorg, jeugdzorg, ouderenzorg of de psychiatrie vormen de basis voor de Bijbelmeditaties. Het boek bevat bijdragen van onder andere Margriet van der Kooi, Bram Rebergen en Wilma van Genderen.



Zorgwereld

'Aandacht geeft een inblik in de zorgwereld', vertelt Eline de Boo, hoofd van de afdeling IZB-Vandaag en initiatiefnemer van de podcast. De Boo verzorgde ook de redactie van het boek. 'Veel mensen in de zorg zijn overbelast. Rust vinden is daarom een belangrijk thema. En ook een vraag als: hoe ga je met het lijden om? Waar kun je dankbaar voor zijn als het donker is om je heen? Waar zie jij sporen van God?'

Geloof en werk

Door de gespreksvragen bij elk hoofdstuk is het boek ook geschikt voor kringen of kerkleden die in de zorg werken en die gezamenlijk verdieping zoeken op het gebied van geloof en werk. 'Aandacht' is een uitgave van uitgeverij Vuurbaak te Amersfoort in samenwerking met de IZB, de Lelie zorggroep en Eleos. Het boek kost €15 en is onder meer te bestellen bij [uitgeverij Vuurbaak](#) en de reguliere boekhandel. De podcast Aandacht is te beluisteren via [Spotify](#) of [Google Podcasts](#).

Noot voor de pers, niet voor publicatie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eline de Boo, hoofd IZB-Vandaag, via e.deboo@izb.nl of 033-4611949. Op maandag 3 maart is er rond het middaguur een kleinschalige boekpresentatie met een aantal van degenen die inhoudelijk bijgedragen hebben aan het boek. Voor het bijwonen van deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met Eline de Boo via bovenstaand e-mailadres).

Bericht van de Herberg

PASTORAAL DIACONAAL CENTRUM

de Herberg



Leven in balans

In PDC de Herberg vindt van 2 – 4 april de *Kom-op-ademmidweek 'In*

Balans' plaats. Deze retraite van drie dagen is bedoeld voor mensen die worstelen met vermoeidheid of een (dreigende) burn-out. Soms kan je leven te vol en druk zijn en moet je te veel ballen in de lucht houden. Hoe krijg je je leven weer in balans? En wat zegt God in de Bijbel hierover? Deze vragen komen aan bod tijdens de KOA 'In Balans'. Op het programma staan Bijbelstudies en themabijeenkomsten, maar ook creatieve activiteiten en een persoonlijk gesprek met een ervaren begeleider. Er is genoeg tijd om te genieten van de prachtige natuur rond de Herberg. Tussendoor zijn er steeds momenten voor jezelf. Kortom: drie bijzondere dagen om tot rust te komen en vanuit Gods rust met nieuwe energie het leven weer in te gaan.

Leven met verlies

Voor mensen die een dierbare hebben verloren organiseert PDC de Herberg de *Kom-op-ademmidweek: 'Leven met verlies'* van 7 – 9 april 2025. Een verlies 'verwerk' je misschien wel nooit. Rouw blijft altijd bij je. Soms als een grote leegte en diepe eenzaamheid. Soms als een stil sluimerend verdriet op de achtergrond. Voor wie de pijn van de rouw kent, heeft de Herberg een speciaal programma samengesteld. Rond een open Bijbel en samen met anderen ga je in gesprek over vragen die rond rouw en verdriet spelen. Ook op creatieve manieren geef je uiting aan je verdriet. Er is genoeg ruimte om alleen de rust te zoeken, op je kamer of in de schitterende bossen rond de Herberg. Gedragen door Gods liefde ga je na deze drie dagen getroost het leven weer in.

Een gastenbegeleider van de Herberg leidt deze geheel verzorgde midweken samen met twee ervaren vrijwilligers. De kosten bedragen € 285,-. (Inclusief overnachting, maaltijden en koffie/thee). Je kunt je opgeven via komopadem@pdcdeherberg.nl. Of kijk op: www.pdcdeherberg.nl

Een dagje uit in Oosterbeek

Heeft u zin in een fijn dagje uit? Op zaterdag 8 maart kunt u bij PDC de Herberg een schitterende wandeling maken, gevolgd door een concert.

U bent rond 11.00 uur welkom in de Herberg voor een kop koffie of thee. Voorzien van een heerlijk lunchpakket vertrekt u vervolgens op eigen gelegenheid naar het nabijgelegen Renkums Beekdal voor een uitgestippelde wandeling van ongeveer vijf kilometer. Na afloop van de wandeling keert u rond 14.00 uur terug in het Koetshuis van de Herberg. Daar staan koffie en thee klaar en om 14.30 begint het concert. Op het programma staan enkele pianowerken en Engelse hymnen, door Warno Ruting op vleugel en jongenssopraan Merten Smit.

Het volledige arrangement, inclusief lunch en concert, kost € 35,00. Kaartjes voor alleen het concert kosten € 17,50. De opbrengst komt volledig ten goede aan PDC de Herberg.

*U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen aan: concerten@pdcdeherberg.nl.
www.pdcdeherberg.nl*

Kerkje in Zweden

Toen ik naar huis reed, dacht ik terug aan een zomervakantie in Zweden, een paar jaar geleden. Onze kinderen waren nog klein en we waren met onze camper even gestopt in een klein dorpje, zo'n 150 km onder Stockholm. Mijn vrouw bleef met ons zontje in een speeltuin terwijl ik met mijn dochter richting het oude houten kerkje liep. Ik hoopte dat deze open was zodat we even binnen konden kijken.

Dichterbij gekomen hoorden we in de tuin een grote grasmaaier rijden. We stonden al op het paadje richting de ingang toen hij de hoek om kwam. Een vrolijk zwaaiende tuinman gebaarde ons dat we naar binnen mochten lopen. We stapten het kerkje in, keken rond, en gingen in een van de banken zitten.

Toen kwam de tuinman binnen. Hij droeg rubberen laarzen, een broek met gaten en een T-shirt van een metalband. Vrolijk riep hij ons een Zweeds 'Hey hey!' toe. Gelukkig sprak hij goed Engels en we raakten aan de praat. Tegen mijn verwachting

in bleek hij de dominee te zijn van deze kerk. Hij vertelde dat er hier in de plattelandsregio zes gemeenten waren. Tien jaar geleden werden er in alle zes nog twee diensten per zondag gehouden. Maar tijden waren veranderd en de kerken waren leeggelopen. Inmiddels was er op zondag nog maar in een van de zes kerken een dienst. Vreemd genoeg hadden ze nooit een gebouw verkocht of een voorganger ontslagen. Wel hadden alle predikanten extra taken gekregen. Omdat de voorganger die wij spraken de groenste vingers had, onderhield hij de zes tuinen.

Ik kon bijna niet geloven wat ik hoorde. Zes gebouwen in beheer. Zes predikanten op de loonlijst. Waarom? Dat kost toch ongelofelijk veel geld? Hij las de verbazing in mijn ogen en begon te glimlachen. “Dat ik als eenvoudige predikant nog niet eens één kerk vol krijg, betekent niet dat God dat niet kan. **Als we vijf gebouwen zouden sluiten, maken we God dan niet heel klein? Wat nou als zijn Geest gaat waaien door dit land?** Dan kan het zomaar gebeuren dat we aanstaande zondag alle kerken moeten openen en nog zitplaatsen te kort komen! God is zo groot dat we alles van Hem mogen verwachten. En om dat te laten zien zorg ik dat bij alle kerken het gras keurig gemaaid is. Misschien zitten de banken zondag wel vol!”

Wat een man! Wat een geloof! Ik keek hem met tranen in de ogen aan en dankte hem voor deze waardevolle ontmoeting. Meteen wist ik dat dit een verhaal was waar ik nog vaak hoop uit zou halen.

Rokus Maasland in Petrus Magazine

Beleidsplan 2023 – 2028

We horen allemaal bij een gemeente. Daar zijn de mensen die we kennen, daar is de plek waar we God ontmoeten in Zijn huis, daar delen we zorgen, blijdschap en verdriet. Daar spreken we Drents of Gronings of Nederlands en hebben we zo onze eigen gebruiken.

Maar een kerkelijke gemeente bestaat niet op zichzelf: we zijn allemaal deel van de Kerk van Jezus Christus. Dat mogen we vieren in goede tijden en daar mogen we ons aan vastklampen als het water ons aan de lippen staat.

De classis is er om gemeenten te helpen samen Kerk te zijn. In Groningen en Drenthe delen we ervaringen en lessen, zetten onze kwaliteiten in om de burens te helpen en durven elkaar om hulp te vragen. Nou ja, soms is dat best moeilijk...

Daarom vind je in het beleidsplan pijlers waarmee de Classis deze samenwerking duurzaam wil maken voor de toekomst.

Solidair

Als gemeenten in Drenthe en Groningen zijn we heel divers. Er zijn plattelandsgemeenten, waar soms een paar mensen heel hard werken om de lofzang gaande te houden. Er zijn de stads-gemeenten, soms vlak bij elkaar maar toch in heel verschillende wijken. Er zijn pioniersplekken, waar Gods Woord een nieuwe vorm krijgt. Misschien ken je iedereen in de kerkzaal, misschien herken je niemand bij de koffie. Soms hebben de grijze hoofden de overhand, soms neemt de jeugd het over. Er zijn mensen die het allemaal heel precies weten, mensen die het allemaal niet hoeven weten, en mensen die volop twijfelen.

Maar we herkennen elkaar als kinderen van God. En we herkennen ook elkaars problemen: Er zijn steeds minder mensen. Er is steeds minder geld. Er zijn steeds meer zorgen over hoe het verder moet. En toch voelen we ons geroepen in onze provincies.

Die roeping, daar zijn we enthousiast over! We willen niet het licht uitdoen, maar een lantaarntje oppakken en op pad gaan. Ga jij mee?

<https://classisgroningendrenthe.nl/>

Winterbos

God laat de mensen niet meer los.
Hij houdt ze vast van eeuw tot eeuw.

Het is als in een winterbos
de zwarte stammen van de sneeuw

als tekens van Gods grote trouw:
het duister heeft een witte grond
en in het land van leed en rouw
glanst het geheim van Gods verbond.

Want alles wat God ooit begon
dat rondt Hij af als een gedicht.

Kijk, in de donk're horizon
achter de bomen wordt het licht.

Jan Willem Schulte Nördholt
(bij een ets van Willem Witsen)



Protestantse Kerk
Classis Groningen-Drenthe

Van de Struunders

Wat een prachtige maand hebben we als Struunders achter de rug!

Eén van de hoogtepunten: de eerste Struunmiddag. Precies waar het om gaat: samen zonder grenzen aanbidden en ons geloof vieren. Deze keer aan de hand van het thema 'Toekomst vol van hoop'. De muziek was goed, de sfeer ook, en nadien hebben we mooie feedback gekregen. Nieuwsgierig? Er staat een samenvatting op facebook, er is vast iemand die dit voor u op kan zoeken! Binnenkort zullen we evalueren en het plan voor de volgende Struunmiddag maken. De datum is al bekend: 6 april. Bert Noteboom (Geloven in Groningen) hoopt dan spreker te zijn. In de kleuterklassen mochten we wederom vertellen over de dwaze en wijze man. Ze hebben zelf een steen versierd met de tekst: 'Jezus is de rots'. We zijn alle hulp erg dankbaar voor het bijspringen/helpen voorbereiden. In maart zullen we kennismaken met de nieuwe directeur. We zijn heel benieuwd hoe we ontvangen worden!

Ook de Valentijnsactie van dit jaar is goed ontvangen. Geweldig dat we ook dit jaar op hulp van allerlei mensen konden rekenen. Ieder liep zijn/haar eigen straten. Heeft u ook zo'n leuk hartje ontvangen? We hopen dat de liefde harten verlicht! Want God zegt: 'Ik hou van jou zoals je bent. Je bent geliefd. Gekend.'

We zijn bezig met de voorbereidingen voor het Vakantie Bijbel Feest op 15 en 16 juli. Deze keer organiseren we twee ochtenden voor de basisschoolleeftijd en op woensdagavond een avond voor 12+ jeugd. Helpt u ons deze jeugd te enthousiasmeren? Wij hebben er zelf ook al veel zin in. Daarnaast denken we na over onze communicatie. Met het ingaan van een nieuwe pionier periode willen we dit graag wat professioneler aanpakken, zodat we mensen beter informeren. Er zijn plannen om de website aan te pakken, meer te delen via facebook en met de protestantse gemeente aan de Oudeweg. Overigens hebben wij ons nieuwe plan moeten 'verdedigen' tijdens een gesprek met de landelijke PKN. Ze reageerden heel positief en bemoedigend. Ze waren onder de indruk van ons enthousiasme en onze betrokkenheid. Er is akkoord en wij zullen aan de slag gaan met de aanvraag van subsidies om alles goed te regelen voor deze nieuwe periode.

Naast dit alles waren er persoonlijke zorgen en verdriet, waarbij we elkaar zo goed mogelijk proberen te steunen. We leggen deze zorgen bij God neer en vragen hem om ons kracht te geven!

Opbrengst collecten

Er wordt wel regelmatig gevraagd waarvoor en hoe er gegeven kan worden. Als u wilt geven voor collecte voor de kerk dan kunt u een bedrag overmaken op bankrekening:

**NL18 RABO 0359 0032 30 of
NL66 INGB 0000 9653 40**

t.n.v. Kerkvoogdij Hervormde gemeente Siddeburen.

Wilt u geld overmaken voor collecten van de diaconie dan kunt u een bedrag overmaken op bankrekening:

**NL77 RABO 0359 0151 66 of
NL23 INGB 0001 2779 69**

t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Siddeburen.

Graag onder vermelding: Bestemd voor de collecten.



Collecten:

19/01	Kerk	€ 32,50
	Diaconie	€ 33,51
	Kerk	€ 29,52
19/01	Tjuchem	€ 77,72
26/01	Kerk	€ 56,70
	Diaconie	€ 32,22
	Kerk	€ 28,20
26/01	Tjuchem	€ 102,35
02/02	Kerk	€ 24,50
	Diaconie	€ 32,51
	Kerk	€ 44,10
02/02	Tjuchem	€ 67,00
09/02	Avondmaalscollecte	€ 54,95
	Diaconie	€ 40,40
	Kerk	€ 47,70
09/02	Tjuchem	€ 86,80

Voor de collecten via GIVT:

via de bank:	05/01	F.I.P.	€ 40,00
	12/01	Kerk (U)	€ 17,83
		Diaconie	€ 17,83
		Kerk	€ 16,83
		Tjuchem	€ 2,50
	19/01	Kerk (U)	€ 13,50
		Diaconie	€ 8,50
		Kerk	€ 8,50
	26/01	Kerk (U)	€ 13,50
		Diaconie	€ 19,50
		Kerk	€ 11,50

Giften:

voor de klepel:

via de bank: 1 x 16,00 = € 16,00

voor de eindejaarscollecte:

via de bank 1 x 100,00 = € 100,00

voor de avonddiensten in Tjuchem:

via de bank: 1 x 25,00 = € 25,00

voor De Struunders:

via de bank: 1 x 15,00 = € 15,00

1 x 500,00 = € 500,00

€ 615,00

voor de kerk:

via de bank: 1x 50,00 = € 50,00

Opbrengst verkoop fotokaarten € 990,04

ALLE GEVERS EN GEEFSTERS HARTELIJK DANK!

Kerkelijke adressen

Hervormde Kerk Siddeburen

Hoofdweg 124, Siddeburen

Koster:

W.R. Tamminga

Oudeweg 100, 9628 CH Siddeburen

Telefoon (uitsluitend in noodgevallen) :

06 - 40 50 35 63

Tel. 0598 432148

E-mail: info@tammingamachines.nl

Hervormde Kapel Tjuchem

Hoofdweg 37, Tjuchem

Koster:

H.B. Bierma

Kiekendief 25, 9628 ET Siddeburen

Tel. 0598 432672

Gebouw De Viskenij

Viskenijlaan 2, 9628 AZ Siddeburen

Het gebouw wordt door het stichtingsbestuur De Viskenij beheert

Tel. 06 – 25287988

E-mail: viskenij@gmail.com

Contactpersoon binnen het bestuur:

Mw. T. Langeveld

Hoofdweg 187, 9628 CN Siddeburen

Beschikbaar voor diverse activiteiten:

DE VISKENIJ

Als ontmoetingsplaats voor bijvoorbeeld:

- het vieren van een verjaardag
- het houden van een spelavond
- het geven van een receptie in besloten kring

Voor informatie en inlichtingen m.b.t. mogelijkheden en tarieven:

Stichtingsbestuur De Viskenij

Tel. 06-25287988

E-mail: viskenij@gmail.com

Contactpersoon mw. T. Langeveld

KERKELIJKE ADRESSEN

Bankrekeningen van het college van Kerkrentmeesters:

- NL18 RABO 0359 0032 30 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. gem. Siddeburen
- NL66 INGB 0000 9653 40 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. gem. Siddeburen

*Collectemunten: Deze zijn er van € 0,50, € 1,00 en van € 2,00.
Alleen te bestellen door overmaking op één van de twee bovengenoemde bankrekeningen t.n.v. de kerkvoogdij, onder vermelding hoeveel munten u van welke soort wilt ontvangen. Na ontvangst van het bedrag zullen de munten zo spoedig mogelijk bij u worden thuis bezorgd.*

Bankrekeningen Diaconie:

- NL77 RABO 0359 0151 66 t.n.v. Diaconie
- NL23 INGB 0001 2779 69 t.n.v. Diaconie

Overige bankrekeningen:

- NL59 RABO 0344 5829 57 Stichting De Viskenij, Siddeburen.
- NL68 RABO 0359 4140 95 St. Instandhouding Hervormde Kapel Tjuchem.
- NL70 INGB 0003 4632 12 Kerkvoogdij Herv. Gem. Boekentafel
- NL59 RABO 0359 0095 73 Kerkvoogdij Herv. Gem. Begraafplaats

Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging

Voorzitters:

R. Bosker-Jager Tel. 06 83596896

Reint Dijkemastraat 15, Siddeburen

I. Keijzer-Bokestijn Tel. 06 22293279

Oudeweg 95, Siddeburen

Secretaresse:

J. Oostland - Meijer Tel. 0598 431800

Oudeweg 73, Siddeburen

Eerstvolgende vergadering:

19 maart om 14:00 uur

Onderwerp: "Vrouw en Leven" o.l.v.

Jeanet Landman uit Assen